

ΜΙΑ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΙΟΜΑΡΑ σχετικά με το να είναι κάποια καινούργια στις Νέες Γυναίκες

Η Σιομάρα είναι από την Τσιάπας, μία πολιτεία στο νότιο Μεξικό. Προσφάτως προβιβάστηκε στις Νέες Γυναίκες.



Πρώτον, θέλουμε να σε γνωρίσουμε.

Τι κάνεις για να διασκεδάσεις;

Ποδηλατώ, παίζω ποδόσφαιρο και μαγειρεύω. Το αγαπημένο μου είναι να μαγειρεύω κεσαντίγιας!

Ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα;

Το κίτρινο.

Τι προσδοκώσεις περισσότερο σχετικά με την προβίβασή σου από την Προκαταρκτική στις Νέες Γυναίκες;

Ήμουν πραγματικά ενθουσιασμένη να πάω στον ναό και να κάνω βαπτίσεις.

Πώς αισθάνθηκες όταν πήγες για πρώτη φορά στις Νέες Γυναίκες;

Στην αρχή ήταν δύσκολο. Ανησυχούσα για το τι θα σκέφτονταν τα μεγαλύτερα κορίτσια για μένα. Ήμουν λίγο νευρική, μέχρι που όλες πήγαμε στον ναό μαζί. Τότε γίναμε καλές φίλες.

Πώς ήταν να πηγαίνεις στον ναό για πρώτη φορά;

Ήταν πολύ ξεχωριστά. Ήταν μία πνευματική εμπειρία να εισέλθω μέσα στον ναό του Κυρίου. Πάντοτε ήθελα να πάω στον ναό. Στην Προκαταρκτική τραγουδούσαμε το «Πώς ο ναός μ' αρέσει, θα τον επισκεφθώ». Τώρα μπορώ να πω: «Πώς μ' αρέσει να πηγαίνω στον ναό».

Εκείνη την πρώτη φορά στον ναό, έκανα βαπτίσεις για μερικές από τις θείες μου, μερικούς συγγενείς της γιαγιάς μου (της μαμάς της μαμάς μου) και άλλους ανθρώπους που δεν γνώριζα. Ο ναός και η οικογενειακή ιστορία είναι μέρος της μαρτυρίας μου.



Ποιες είναι μερικές διασκεδαστικές δραστηριότητες που έχετε κάνει με την ομάδα νέων γυναικών σας;

Να φτιάξουμε μπισκότα! Φτιάξαμε 150 μπισκότα. Κατόπιν τα μοιραστήκαμε με άλλους ανθρώπους. Οι δραστηριότητες των Νέων Γυναικών είναι διασκεδαστικές. Είναι γεμάτες από καλά μαθήματα, κίνητρα και καθοδήγηση για να μας βοηθήσουν να είμαστε μελλοντικοί ιεραπόστολοι.

Υπάρχουν άλλα κορίτσια της ηλικίας σου στον τομέα σου;

Μόνο εγώ. Είμαι επίσης το μόνο μέλος της Εκκλησίας στην τάξη μου στο σχολείο.

Είναι δύσκολο να είσαι το μοναδικό μέλος της Εκκλησίας στο σχολείο;

Όχι. Όλοι οι φίλοι μου ξέρουν ότι ακολουθώ διαφορετική θρησκεία από αυτούς, αλλά δεν μου φέρονται διαφορετικά.

Τι σου αρέσει περισσότερο που είσαι στις Νέες Γυναίκες;

Μου αρέσει να μαθαίνω περισσότερα για τον Σωτήρα και το σχέδιο σωτηρίας. Είναι μεγάλη ευλογία να κάνουμε το έργο οικογενειακής ιστορίας. Μου αρέσει να κάνω βαπτίσεις ναού για να δώσω ελπίδα στους συγγενείς μας που έχουν ήδη φύγει από αυτήν τη Γη.

Μου αρέσει πολύ που είμαι στο πρόγραμμα Νέων Γυναικών!

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΥΠΟ ΑΙΥΣΣΑ ΤΑΛΕΝΤ