

ZOU IK VRIENDSCHAP MET MEZELF WILLEN SLUITEN?

Jessica Zoey Strong
Kerkijdschriften

Heb je ooit gehoopt dat een vriend iets anders zou doen? Zoals meer met je praten, je niet zo plagen of je ergens bij steunen? Het is belangrijk om goede vrienden te hebben. Maar eerst kan het nuttig zijn om een goede vriend te *zijn*.

Tijd voor wat zelfreflectie: ben jij de soort vriend die je zelf zou willen hebben? Volg je het voorbeeld van Jezus Christus in je vriendschappen?

Laten we eens in de spiegel kijken – letterlijk. Als je in dit artikel achterwaartse tekst tegenkomt, houd de pagina dan voor de spiegel om die te lezen.

*Kijk eens in de spiegel
– letterlijk.*



'Ik spoor je aan om goede vrienden te kiezen en de vrienden te waarderen die je opbouwen en je een beter mens maken in hun aanwezigheid. En wees zulke vrienden voor elkaar.'

President Russell M. Nelson, 'Reflection and Resolution' (devotional aan de Brigham Young University, 7 januari 1990), 6, speeches. byu.edu.

1. Wat doen je vrienden dat je waardeert?

2bieiq? Geeft ze toe van hun eiden goedheid bij terugkijken. Wat doen ze goed dat jij ook voor hen wilt doen?

2. Waar zouden je vrienden mee moeten beginnen?

2bieiq? Wat kun jij doen in plaats van op ze te wachten? Dat zou kunnen helpen.

3. Waar zouden je vrienden mee moeten *stoppen*?

2bieiq? STOP. Voordat je je op hun fouten richt, met welke van die dingen moet je zelf stoppen?

4. Wat vinden je vrienden leuk aan jou?

2bieiq? Maak gebruik van je sterke punten! Hoe kun je die dingen vaker doen?

5. Waaraan zou je volgens je vrienden kunnen werken om een betere vriend te zijn?

2bieiq? Wat op je anders doen om de beste vriend te worden die je kunt zijn?

Hopelijk vond je het leuk om in de spiegel te kijken. Nog één laatste vraag – de belangrijkste:

Hoe kun je in je vriendschappen meer op de Heiland, Jezus Christus, gaan lijken?