

# MISTER OG FINDER VENNER

Kunne Leah finde  
en ny ven?



**Maryssa Dennis**  
Kirkens tidsskrifter  
(Baseret på en virkelig  
hændelse)

Leah så sig omkring i sin tredje klasses klasseværelse. Bordene stod i pæne rækker, og farverige plakater hang på væggene. De fleste af de andre børn talte med deres venner.

Leah satte sig ved sit bord. Hun kendte ikke rigtig nogen i klassen. Hun håbede, at hun ville få en ny ven i skolen i år.

»Hej.«

Leah så op. En pige havde sat sig ved siden af hende.

»Jeg hedder Anna,« sagde hun. »Vil du være venner?«

Leah smilede. »Ja da!«

Senere spiste Leah og Anna frokost sammen. I deres pause spillede de boldspil og sjippede. Da dagen var omme, vinkede Anna farvel til Leah gennem bussens rude. »Vi ses i morgen!« sagde hun.

Fra da af var Leah og Anna gode venner. De legede sammen hver dag. Om vinteren lavede de lange stier i sneen. Da sneen var frosset til, rutsjede de ned ad stierne.

På et tidspunkt var de makkere i et fysikprojekt om rummet.

Leah havde det sjovt med at lave en plakat af planeterne med Anna.

Men en dag begyndte Anna at opføre sig lidt mærkeligt. Hun vinkede ikke tilbage til Leah om morgenen. Hun tilmeldte sig en ny gruppe for at øve matematik. Og til frokost sagde hun knap nok noget.

»Hej,« spurgte Leah, »hvad sker der?«

Anna sukkede. »Altså, jeg synes ikke, at vi skal være så meget sammen. Min ven Audrey sagde, at du var mærkelig.«

»Nå.« Leah rynkede panden. Hun og Anna havde det sjovt sammen. Hvorfor gik Anna så meget op i, hvad de andre børn tænkte?

Anna sagde, at de stadig kunne være venner, men fra da af talte hun aldrig med Leah. Leah prøvede på ikke at føle sig såret, men det var svært at være alene, mens Anna legede med



andre børn.

Snart sluttede skoleåret, og sommerferien begyndte. Leah havde travlt med en masse sjove aktiviteter. Hun gik til ballet og til madlavning. Hun tog også en syklasse med sin bedste ven, Ellie.

Ellie og Leah havde kendt hinanden, siden de var små. De gik på samme skole, men de havde aldrig gået i samme klasse. Nogle gange kom Ellie hjem til Leah for at lege. Leah fandt et par legetøjsbriller at gå med, der lignede Ellies. Det fik Ellie til at grine.

»Jeg kan ikke fatte, at sommeren næsten er forbi,« sagde Ellie. »Jeg ville ønske, at vi kunne se hinanden mere.«

Leah smilede. »Det ville jeg også.«

Endnu et skoleår skulle til at begynde. Leah glædede sig til fjerde klasse, men hun var også lidt nervøs. Hun havde det fint med at være alene det meste af tiden. Men et år var lang tid ikke at have venner i sin klasse. Hun huskede, hvordan hun havde det, da Anna holdt op med at være hendes ven. Hun havde ikke lyst til at være ensom.

Leah blev ved med at bede til vor himmelske Fader om fred. Da sommeren var forbi, følte hun sig fortrøstningsfuld. Hun vidste, at det nok skulle gå.

Første skoledag gik Leah ind i sit nye klasseværelse.

»Leah!«

Hun kunne ikke tro det. Ellie var i hendes klasse!

Ellie løb hen til Leah og gav hende et knus. »Jeg er så glad for, at du er her! Det bliver det bedste år nogensinde!«

Leah smilede stort. Hun vidste, at vor himmelske Fader havde været med hende, selv da det var svært. Og Ellie havde ret – i år ville det blive det bedste år! ●

*Denne hændelse fandt sted i USA.*

