

PROBLEMET MED ATT INTE DELA MED SIG

Av Don Hyun

(Baserat på en sann berättelse)

Mums! Andrew knaprade i sig sina popcorn och tog en handfull till.

Hans storebror Caleb slog sig ner bredvid honom på soffan. "Du, kan jag få lite?"

Andrew släppte inte teven med blicken. "Nej."

"Men, kom igen. Du kan väl dela med dig."

Caleb sträckte sig efter skålen, men Andrew ryckte bort den.

"Nej, har jag ju sagt! Fråga inte igen!"

"Okej!" Caleb ställde sig upp och gick ut ur rummet.

Nästa dag kom Andrew in i köket. Caleb höll på att göra lite sushi med ris, sjögräs och konserverad skinka.

Det vattnades i munnen på Andrew. "Kan jag få lite?"

"Nej", sa Caleb.

Då blev Andrew jättearg. Han sprang nerför trappan och berättade det för pappa.

"Varför är Caleb så självisk?" frågade han.

Pappa rynkade pannan. "Jag såg i går att du inte ville dela med dig av dina popcorn. Varför skulle Caleb dela med sig till dig när du inte delade med dig till honom?"

"För att han är min bror!" sa Andrew.

"Så varför delade du inte med dig till honom?"

"Han delar aldrig med sig till mig heller! Och jag gjorde ju bara popcorn till mig själv, inte till honom", sa Andrew. Men han kände sig lite illa till mods. Kanske var det elakt av honom att inte dela med sig.

"Visste du att det är jätteviktigt att dela med sig i Korea?" frågade pappa. Andrews familj var från Korea. "Att dela med sig är ett sätt att visa någon att du bryr dig om honom eller henne." Så om man inte delar med sig är det som att säga att man inte bryr sig."

"Men jag bryr mig faktiskt om Caleb."

Andrew tänkte på vad Jesus skulle göra. Han tänkte på hur Jesus älskade alla – även de som inte var snälla mot honom.

"Jag tror jag ska dela med mig av något till Caleb i morgon och se vad som händer", sa han till pappa.

Pappa log. "Jag tycker att det är en bra idé."

När Andrew gick och lade sig den kvällen tänkte han på andra snälla saker han kunde göra för Caleb. Han såg fram emot att börja dela med sig!

Morgonen därpå vaknade Andrew till en överraskning. Caleb hade gjort frukost bara åt honom!

"Pappa pratade med mig om att dela med sig", sa Caleb. Jag vill bli bättre på det. Så jag gjorde i ordning det här åt dig.

"Tack!" sa Andrew. "Jag vill också bli bättre på det."

Senare den dagen tittade Andrew och Caleb på en film. Andrew lät Caleb välja film. Sedan gjorde han lite popcorn bara åt Caleb! Han tittade ner i skålen. Det var som om popcornen sa: "ÅT MIG!" Men Andrew tog inga. Han gav Caleb skålen och sa: "Alla är dina. Förlåt för att jag inte delade med mig förut."

Andrew delade med sig av saker till Caleb hela veckan. Han lät Caleb läsa hans böcker. Han lät Caleb använda hans färgpennor. Han lät Caleb leka med hans favoritleksak. Han gav också Caleb ett extra slag när de spelade ett spel.

Ju mer Andrew delade med sig till Caleb, desto mer delade Caleb med sig till honom! Snart gjorde de snälla saker för varandra hela tiden. Andrew visste att vår himmelske Fader hjälpte honom att dela med sig till sin bror. Andrew var inte fullkomlig som Jesus, men han försökte vara mer som han varje dag. ●

Det här hände i USA.

ILLUSTRATION: ADAM HOWLING

