

ÆGGERODET

Lucy Stevenson Ewell
Kirkens tidsskrifter
(Baseret på en virkelig hændelse)

Endnu et æg rullede og faldt af bordet. Splat!

Sasha snurrede rundt i hendes lyserøde nederdel. Det var hendes yndlingstøj at have på i kirke. Og nu var det tid til hendes yndlingsdel af kirken. Primary!

Sashas lærer hjalp dem med at lære trosartiklerne. I dag skulle de lære nr. 13. Den var lang! Men søster Banda sagde: »Jeg ved, at I kan lære den første del. »Vi tror, at vi skal være ærlige.« Sig det sammen med mig!«

»Vi tror, at vi skal være ærlige,« sagde Sasha og de andre børn.

Senere den uge legede Sasha og hendes lillebror Alfred i køkkenet. »Jeg keder mig,« sagde Alfred.

»Det gør jeg også.« Så fik Sasha øje på nogle æg på bordet. De så som om, de ville være sjove at lege med. »Hey, jeg har en idé, Lad os lege en leg!«

Sasha tog et æg. »Stil dig i den anden ende af bordet,« sagde hun til Alfred. Så rullede hun ægget hen til ham. Sasha og Alfred grinede. Ægget slingrede så meget!



»Din tur!« sagde Sasha.

Alfred rullede ægget tilbage til hende. Men denne gang rullede ægget ikke ligeud. I stedet drejede det og rullede af bordet. *Splat!* Ægget styrtede ned på gulvet og lavede et klistret rod.

Alfred så på Sasha med store øjne. Så brast de begge i latter. »Lad os gøre det igen!« sagde han.

Sasha tog et æg mere. »Fang det, før det ruller af bordet!« sagde hun. Hun rullede ægget hårdere, end hun havde gjort før. Alfred nåede det ikke. *Splat!*

Alfred tog to æg til. Han rullede dem hurtigt. Sasha kunne ikke stoppe dem hurtigt nok. *Splat! Splat!* Sasha og Alfred fniste igen.

Så hørte Sasha mor komme. Åh nej! De ville få ballade!

Sasha ville ikke have, at mor skulle blive sur på dem. Måske kunne de finde på en historie. Hun kunne fortælle mor, at det ikke var dem, der havde gjort det.

Men Sasha kom i tanke om den trettende trosartikel. »Vi tror, at vi skal være ærlige.«

»Hvad er der sket?« spurgte mor. Hun stirrede på det snavsede gulv. »Hvem har ødelagt æggene?«

Sasha tog en dyb indånding. »Jeg er ked af det, mor. Det var mig og Alfred. Vi syntes, at æggene så sjove ud at lege med. Men det var ikke en god ide. Jeg



hjælper med at rydde op.«

»Også mig,« sagde Alfred.

Mor gav Sasha og Alfred et knus. »Tak, fordi I fortalte mig sandheden.«

Sasha smilede. Så vendte hun sig mod Alfred. »Måske kan vi lave en ny leg – om at rydde

op!« ●

Denne historie fandt sted i Zambia.



Hvad gjorde Sasha, da mor spurgte om æggene?