

# Samis skrifter

**Carolina Maldonado**  
(Baserat på verkliga händelser)  
Det här hände i Bolivia.

Papi klappade händerna i slutet av familjens hemafton. "Jag har ett förslag på ett familjemål", sa han. "Vi kan läsa Mormons bok tillsammans varje dag."

Samis äldre bröder Andrés och Juan nickade med stora leenden åt förslaget.

"Okej", sa Andrés.

Sami var också glad. Men sedan kom han ihåg något. Han räckte upp handen. "Jag kan

inte läsa. Hur ska jag kunna hjälpa till?"

Juan ryckte på axlarna. "Du kan bara lyssna."

Samis bröder kunde redan läsa. Men Sami var bara fem år. Han hade inte lärt sig läsa än.

"Men jag vill också hjälpa till!" sa Sami och rynkade pannan.

Mamá kramade Sami. "Och det kommer du att göra", sa hon. "Det finns alltid ett sätt att göra det som Gud har befallt oss."



Kvällen därpå samlades Samis familj för att läsa Mormons bok. Alla tog med sig sina egna skrifter, utom Sami. Mamá gav honom en bilderbok med berättelser ur Mormons bok.

"Du kan inte läsa ord än. Men du kan läsa bilder", sa hon med ett leende.

Sami höll boken nära sig. Nu kunde han också läsa med sin familj!

De turades om att läsa. Sami tittade på bilderna som återgav berättelsen. När det var hans tur berättade han för de andra vad han såg i bilderna. Han berättade så många detaljer som han kunde.

Allteftersom dagarna gick ville Sami läsa mer och mer. Mamá lärde honom hur varje bokstav lät. Sedan visade hon honom hur man ljudade orden. Flera månader senare behövde Sami inte bilderboken lika mycket. I stället läste han sista ordet i varje vers som hans familj läste. Mamá läste ordet först och sedan upprepade Sami det.

Först läste de långsamt. Det tog lång tid att komma till slutet av varje kapitel. Andrés och Juan stönade när det var Samis tur. Men de läste ändå tillsammans som familj.

Sami läste alltmer, lite i taget. Han läste ett ord i en vers, sedan två ord, sedan tre. Sedan började han läsa en hel vers!

Mot slutet av målet kunde Sami läsa några verser på egen hand. Hans läsning hade blivit mycket bättre. Hans kärlek till Mormons bok hade också vuxit.

*Sami ville också läsa.*



Äntligen var Samis familj färdig med Mormons bok. Det hade tagit två år! Nu var Sami sju år och han hade lärt sig att läsa mycket bra.

"Grattis!" sa Papi. "Vi klarade det!"

Sami hurrade tillsammans med sin familj. Han hade hjälpt dem att läsa klart Mormons bok!

Juan gav Sami en stor kram. "Vad ska du ha för mål de kommande två åren?"

Sami log. Han sträckte på sig och sa: "Jag ska läsa Mormons bok igen!" ●

**Vad var det som hjälpte Sami att läsa skrifterna?**