

Adam



Ik heb keuzevrijheid.
 Ik ben een kind van God.
 Ik kan vreugde hebben.
 Ik ben naar de aarde gekomen.
 Ik kan het onderscheid tussen goed en kwaad leren.

Vouw 3

Ik ben net als Adam en Eva



Vouw 4

God heeft mij keuzevrijheid gegeven (2 Nephi 2:11, 16, 27).

Knip de grote rechthoek op de dikke zwarte lijn uit. Maak een boekje door op de stippellijnen te vouwen.



Vouw 1



Vouw 2

Eva



Anderen manieren waarop ik als Adam en Eva ben:

Anderen manieren waarop ik als Adam en Eva ben: