



Ouderling
Kevin W. Pearson
van de Zeventig

Wie je echt bent



Onze hemelse Vader houdt van ons. Hij wil dat we weten wie wij zijn. Voordat we naar de aarde kwamen, heeft Hij onze geest geschapen. Wij zijn allemaal zoons en dochters van God.

Soms voelen we ons eenzaam of zijn we bang dat we nooit goed genoeg zullen zijn. Jezus Christus weet hoe we ons voelen. Hij zal ons helpen om alle moeilijkheden te overwinnen. Door de moeilijkheden die we in dit leven meemaken, kunnen we meer op Jezus Christus gaan lijken als we ons naar Hem keren.

Dankzij het evangelie kunnen we onszelf zien zoals onze hemelse Vader ons ziet. Door ons geloof in Jezus

Christus kunnen onze beproevingen zegeningen worden. Weten wie je bent en hoe God je ziet, zal je op elke leeftijd tot zegen zijn!

Als we begrijpen wie we als kinderen van God zijn, kunnen we ons richten op wie onze hemelse Vader wil dat we worden. Dan pakken we onze beproevingen *met* Hem aan. We zijn niet volmaakt en maken fouten, maar we kunnen hoop putten uit de kennis dat we Gods kinderen zijn. ●

Uit een interview door Olivia Kitterman en Diana Evelyn Nielson.

Ontdek de interesses

We zijn allemaal anders. We hebben allemaal verschillende talenten en dingen die we leuk of niet leuk vinden. Maar we zijn allemaal kinderen van God! Vul met de aanwijzingen de tabel in en ontdek wat de interesses van deze vrienden zijn. Hint: zet een kruisje bij de dingen die volgens jou *niet* waar zijn. De eerste vakjes hebben we al voorgedaan. Aan het einde moet er in elke kolom een leeg vakje overblijven!

1. Amara en Jade kunnen niet pianospelen.
2. Max houdt niet van rekenen.
3. De jongens bespelen geen instrument en zitten niet op karate.
4. Amara is niet het meisje dat van dieren houdt.
5. Kai vindt als enige basketbal leuk.



Dansen Basketbal Karate Rekenen Dieren Piano

						X
						X

OPLOSSING: EVA: PIANO, KAI: BASKETBAL, AARON: REKENEN, JADE: DIEREN, MAX: DANSEN, AMARA: KARATE

ILLUSTRATIES: SABBINA GABRIELLI