

Jerusalemsmiddagen

Lori Fuller Sosa

(Baserat på en sann berättelse)

Det här hände i USA.

Det var dagen före påsk. Det betydde att i kväll skulle Gideon och hans familj äta sin Jerusalemsmiddag! Gideon såg fram emot den här traditionen varje år. Han önskade att de kunde göra det många gånger om året. Men mamma sa att de måste vänta till påsk för att göra det extra speciellt.

Gideon och Amelia bredde ut en filt på golvet så att alla kunde sitta på den. Sedan gick Gideon för att hjälpa mamma och pappa med maten. Han älskade att laga mat. Att laga maten var Gideons favoritdel.

All mat var sådant som Jesus kunde ha ätit när han var på jorden. De var naturligtvis inte helt säkra på det. Men det var härligt att tänka på att Jesus åt samma mat tillsammans med sina lärjungar i Jerusalem. Det var därför Gideons familj kallade det för en Jerusalemsmiddag!

Gideon bar en korg med tunna bröd och en skål med torkade dadlar. Han satte ner det på filten. Det fanns honung till de tunna bröden också. Amelia tog med sig en burk oliver och en skål med torkade aprikoser och mandlar. Därnäst kom lite getost och skivad gurka. Sedan en tallrik med fisk och muggar med vatten. Barnen var väldigt försiktiga när de bar drycken så att de inte spillde ut den.

Gideon såg fram emot den här traditionen varje år.



ILLUSTRATION: TANJA REX

Vad skulle ni ta med er till en Jerusalemsmiddag? Skriv ner det eller rita en bild!

Alla satte sig på filten. Mamma bad en bön för maten.

”Tack för den här stunden när vi kan minnas Jesus under påsken”, bad hon.

Efter bönen lät barnen skålarna med mat gå runt. De tog några aprikoser och gurkskivor. Gideon hindrade babyen från att tippa omkull oliverna. Alla åt med fingrarna. De pratade och skrattade.

Gideon bredde ut lite getost på sitt bröd. Sedan lade han på lite honung. Det var så gott!

”Vilken är er favoritberättelse om Jesus?” frågade pappa barnen.

”Jag älskar berättelsen om när Jesus gick på vattnet!” sa Sullivan.

Gideon pekade på tallriken med fisk. ”Och jag älskar när han mättade alla. Han mättade tusentals människor med bara några bröd och fiskar.

Det är min favorit.”

”Jag älskar också de berättelserna”, sa mamma. ”Jesus gör saker och ting möjliga som vi aldrig skulle kunna göra på egen hand.”

”Vi har också sett många underverk i våra liv”, sa pappa.

”Som att vi fick nya vänner varje gång vi flyttade”, sa Gideon.

”Ja!” sa mamma. ”Vi kan se underverk och välsignelser överallt omkring oss.”

När middagen var över var alla mätta och glada. Gideon hjälpte till att bära disken till diskhon. Nästa år skulle de äta Jerusalemsmiddagen igen. Men han behövde inte vänta tills dess för att tänka på Jesus. Han kunde göra det varje dag! ●