

"Pappa, varför kommer du inte till kyrkan med oss?"



ILLUSTRATIONER: NADIAH SUWATNA

ropade mamma på Janarhn från sitt rum.

"Förlåt, men vi kan inte gå i kyrkan i dag", sa hon. "Jag mår inte bra."

Janarhn rynkade pannan. "Men jag kommer att sakna mina vänner och missa lektionen i dag. Jag vill verkligen gå till kyrkan."

"Var inte orolig", sa mamma. "Det är bara en söndag. Och om du vill kan vi ringa din primärlärare så att du vet vad lektionen handlar om."

Janarhn kysste mamma på pannan. "Det är okej. Vila, mamma. Jag vet att min himmelske Fader vet varför jag inte kan komma till kyrkan i dag."

Janarhn gick till sitt rum och tog ett exemplar av tidskriften *Vännen*. Även om han inte kunde komma till kyrkan kunde han ändå läsa berättelserna för att hålla sabbatsdagen helig.

"Janarhn!" ropade pappa.

Janarhn kom ut ur sitt rum. "Vad är det, pappa?"

Pappa log. "Klä på dig. Jag vet hur mycket du tycker om kyrkan, och jag vill inte att du ska missa den. Jag följer med dig."

Janarhn spärrade upp ögonen. Han kunde inte tro det! Han log stort medan han skyndade sig att göra sig i ordning.

I kyrkan presenterade Janarhn pappa för sina vänner. Pappa satt bredvid honom under sakramentsmötet. Janarhn kände sig så glad över att vara med sin pappa i kyrkan!

Efter mötet sa pappa: "Jag behöver gå någonstans. Jag hämtar dig efter din primärklass, okej?"

"Okej", sa Janarhn. Han önskade att pappa skulle stanna, men han var glad att han hade kommit. Det var verkligen en härlig söndagsöverraskning! ●

# EN SÖNDAGS-ÖVERRASKNING

**Alelie Coronel-Camitan**

(Baserat på en sann berättelse)

*Det här hände i Malaysia.*

Janarhn tyckte om att gå i kyrkan varje vecka. Han ville inte missa en enda söndag! Han var det enda barnet i sin familj, så hans vänner i Primär var som hans syskon. Han tyckte om att lära sig om Jesus med dem och sjunga med dem. Hans mamma gick i kyrkan med honom, men hans pappa gjorde aldrig det. Hans pappa var inte medlem i kyrkan.

En kväll under middagen frågade Janarhn: "Pappa, varför kommer du inte till kyrkan med oss?"

Pappa tittade upp från sin tallrik. "Jag är ganska upptagen på söndagar."

"Men pappa, det är viktigt att helga sabbatsdagen", sa Janarhn. "Det står det i skrifterna."

Mamma såg överraskad ut. "Du lyssnade verkligen under lektionerna i kyrkan. Men det är okej att din pappa inte kommer med oss.

Han hjälper oss på många andra sätt."

Medan Janarhn gjorde sig i ordning för natten tänkte han på hur det skulle vara om pappa kom till kyrkan. Ibland blev han lite ledsen när han såg sina vänner sitta med sina föräldrar. Han önskade att pappa kunde vara där med honom och mamma.

Innan han lade sig knäböjde Janarhn för att be. "Käre himmelske Fader", sa han, "snälla, låt pappa få tid på söndagarna så att han kan följa med mamma och mig. Jag skulle verkligen vilja sitta med honom i kyrkan."

En söndag några veckor senare

