

HET AVONDMAAL

Op de sabbat nemen we van het brood en water om aan Jezus Christus te denken. We **hernieuwen** ook de beloften die we bij onze doop hebben gedaan. Als we dat doen en onze verbonden nakomen, belooft onze hemelse Vader ons dat de Heilige Geest altijd bij ons zal zijn. (Zie Leer en Verbonden 20:77, 79.)

Hernieuwen:
Iets weer
nieuw maken



Knip dit kaartje uit en bewaar het in je dagboek of Schriften. Je kunt er tijdens het avondmaal naar kijken om aan Jezus te denken.



Je hemelse Vader heeft geweldige zegeningen voor je op je pad terug naar Hem!