



Præsident
Russell M. Nelson

Den største kraft

For nogle år siden besøgte søster Nelson og jeg Samoa, Tonga, Fiji og Tahiti. Hver af disse østater havde haft kraftig regn i dagevis. Medlemmerne havde bedt om, at deres udendørsmøder ville blive beskyttet mod regnen.

I Samoa, Fiji og Tahiti stoppede regnen *netop*, som møderne begyndte. Men i Tonga stoppede regnen *ikke*. Alligevel kom 13.000 trofaste hellige, flere timer inden mødet begyndte for at få en plads. De ventede tålmodigt i den øsende regn. Så sad de igennem et meget vådt møde.

Vi så stor tro virke blandt alle disse øboere – tro til at stoppe regnen, og tro til at blive ved, når regnen ikke stoppede.

Udfordringerne i vores liv ændrer sig ikke altid, sådan som eller når vi ønsker det. Men vores tro vil *altid* hjælpe os med at bevæge os fremad. Jeres tro vil hjælpe jer med at vende udfordringer til vækst og muligheder.

Tro på Jesus Kristus er den *største kraft*, der er tilgængelig for os i dette liv. Alt er muligt for dem, der tror. ●

Tilpasset fra »Kristus er opstanden, tro på ham kan flytte bjerge«, Liahona, maj 2021, s. 101-104.

Lad jeres tro vokse

På samme måde som vi kan hjælpe et frø med at vokse ved at give det sollys, vand og god jord, kan vi gøre ting for at få vores tro til at vokse! Farvelæg hver del af billedet og læs, hvad I kan gøre for at udvikle jeres tro.

Lær om Jesus Kristus

og hans evangelium derhjemme, i kirken og i skrifterne.

Bed og spørg om hjælp til at vide, hvad der er sandt.

Hold buddene

og træf gode valg, så jeres forhold til vor himmelske Fader kan vokse sig stærkere.

ILLUSTRATIONER: LISA HUNT