

Det här hände i USA.

"Snälla, Rachel!" bad Zack sin äldre syster. "Snälla lek en till lek med oss!"

"Jag kan inte, Zack. Jag har läxor", sa Rachel. "Kanske i morgon kväll." Hon gick ut ur rummet.

"Du leker *aldrig* med mig längre!" sa Zack, lite högre än han tänkt.

"Zack", sa pappa, "låt henne göra läxorna." Han delade ut de olika bitarna till spelet medan Zack sjönk ner i stolen. Det verkade som om Rachel *alltid* gjorde läxor. Och nästa år skulle hon gå på universitetet! Han skulle knappt få träffa henne alls.

"Din tur, Zack", sa mamma.

Zack flyttade sin spelpjäs och väntade på sin tur igen. Han tittade på mammas telefon. Han fick en idé. Zack tog upp mobilen och skrev snabbt ett sms.

Hej, Rachel. Du är en stor, hemsk, otäck elaking.
Hälsningar Zack.

Så. Zack flinade och tryckte på "skicka". Han lutade sig tillbaka i stolen. Dags att vinna spelet.

Några omgångar senare surrade mammas telefon. Hon läste på skärmen.

"Eh, Zack?" sa hon. "Jag tror att det här är till dig."

Zack log. Han undrade vad Rachel skulle svara. Han tog telefonen och läste sms:et.

Hej, Zack. Du är en gudomlig son till Gud! Kram från syster Stewart.

Zack fick ont i magen. "ÅH NEJ!" flämtade han. "Åh nej, åh nej, åh nej!"

"Vad då?" frågade pappa.

Zack hade inte sms:at sin syster Rachel. Han hade skickat sms:et till syster Stewart! *Rachel* Stewart. Han hade sagt till mammas stödkamrat att hon var en stor, hemsk, otäck elaking! Han gömde ansiktet i händerna. Han ville krypa under bordet och stanna

DET STORA, HEM SKA, OTÄCKA SMS:ET

"Å nej!"
sa Zack.



ILLUSTRATIONER: MIKE LAUGHEAD

där i hundra år. Kanske 1 000.

"Vad händer, Zack?" frågade mamma.

"Jag skickade ett oförskämt sms till syster Stewart i stället för till Rachel. Det var inte meningen!" Zack sms:ade snabbt syster Stewart igen.

Förlåt, syster Stewart. Det sms:et var till min syster.

Zack bet sig i läppen och väntade på hennes svar. Skulle hon bli arg? Syster Stewart var alltid så snäll mot alla. Tänk om han hade sårat henne?

Mammas telefon surrade.

Zack, jag förlåter dig! Jag var glad att höra från dig, även om det inte riktigt var likt dig att säga så. Jag har känt dig länge, och jag vet att du är en bra pojke som kommer att göra stora saker en dag. Kanske kommer du till och med att göra något stort i kväll!

Zack andades ut. Han kände sig mycket bättre nu.

"Är allt okej?" frågade mamma.

"Jag tror det", sa Zack.

"Du har tur att du sms:ade syster Stewart och inte någon annan", sa mamma. "Hon är alltid snabb att förlåta."

Zack nickade. Syster Stewart var ett gott exempel. Och han visste att han inte borde ha skickat det sms:et ändå, inte ens till sin syster. Han visste att det var viktigt att använda sina ord för att säga vänliga saker, inte för att såra andra.

Han hoppade upp. "Jag är strax tillbaka. Det är något jag måste gå och säga till Rachel!" ●