

Et dåbsløfte

»Hvorfor vil du gerne døbes?« spurgte far.

Jewelene Carter

(Baseret på en virkelig hændelse)

Denne historie fandt sted i USA.

»Far, kan jeg blive døbt, når jeg bliver otte?« spurgte Keaton.

Far kiggede op fra det spil, de spillede. »Det er et vigtigt valg. Ville det være bedre at vente, til du bliver 18?«

Keaton tænkte over det. »Men jeg er næsten otte nu. Og der er så lang tid til, at jeg fylder 18.«

Far var stille et øjeblik. Han flyttede sin brik. »Hvorfor vil du gerne døbes?«

»Jeg elsker Jesus,« sagde Keaton. »Og jeg vil gerne følge ham.«

»Det er en god grund til at blive døbt,« sagde far. Han smilede. »Jeg vil støtte dig, hvis det er det, du vælger. Uanset om du er otte eller 18.«

Keaton lagde armene om sin far. »Tak!«

Far var ikke medlem af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Men han gik alligevel i kirke sammen med Keaton og mor en gang imellem. Og når Keaton skulle holde tale eller synge med de andre primarybørn til nadvermødet, så mødte far altid op.

Efter de havde spillet færdig, fandt Keaton mor i køkkenet.

»Far sagde, at jeg må blive døbt, når jeg bliver otte,« sagde han.

Mor smilede bredt. »Hvor er det spændende! Har du tænkt over, hvem du vil have, der skal døbe dig?«

Keaton stillede tallerkner på bordet. »Tror du, bedstefar kan

gøre det?« Bedstefar og bedstemor tjente på mission i en anden by.

»Vi kan spørge,« sagde mor.

Efter aftensmad lavede Keaton et videoopkald til bedstefar og bedstemor på mors telefon. Efter den havde ringet et par gange, fyldte deres smilende ansigter skærmen.

»Hej bedstemor! Hej bedstefar!« sagde Keaton. »Ved I hvad? Jeg skal døbes, når jeg har fødselsdag i år.«

»Det er vidunderligt!« sagde bedstemor.

»Vil du døbe mig, bedstefar?« spurgte Keaton.

Bedstefars smil blev endnu større. »Det vil jeg rigtig gerne.«

Da hans dåbsdag kom, var Keaton klar. Mor og far kørte ham hen til en lille kirke i nærheden af, hvor bedstefar og bedstemor tjente på deres mission.

Keaton og bedstefar var klædt i hvidt. De sad sammen, mens alle sang. Så bad mor en bøn.

Derefter holdt far en tale. »Når du bliver døbt, lover du at følge Jesus Kristus og holde hans bud. Han lærte os at elske vores næste. At elske er den bedste måde at leve på,« sagde han.

Keaton så på det billede af Jesus, som far holdt frem.

»Når vi elsker vores næste, får det dem til at føle, at de får omsorg. Det hjælper os også med at føle glæde og opnå fred.« Far så direkte på Keaton. »Jeg er stolt af dig i dag, fordi du har lovet at følge Jesus Kristus. Jeg håber, at din dåb altid vil minde dig om at elske Gud og elske din næste.«

Keaton gav far et stort kram. Så fulgte han efter bedstefar ned i det lille dåbsbassin. Keaton lagde den ene hånd på bedstefars arm og den anden i bedstefars hånd. Bedstefar sagde ordene, der hører til dåbsbønnen. Så hjalp han med at sænke Keaton ned i vandet.

Da Keaton kom op af vandet, smilede han. Han havde gjort det! Han havde fulgt Jesus Kristus. Snart ville han også blive bekræftet og modtage Helligåndsgaven. Så ville han være medlem af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Keaton var spændt på at holde sit løfte om at huske Jesus og holde hans bud. ●



Keaton fulgte Jesu Kristi eksempel ved at blive døbt. På hvilken måde følger I Frelserens eksempel?