



# Op zoek naar een Schrifttekst

*Hield zijn hemelse Vader echt van hem?*

**Rebekah Jakeman**

(Gebaseerd op een waargebeurd verhaal)

*Dit verhaal speelde zich af in de Verenigde Staten.*

**W**elterusten, mama.' Calan ging in bed liggen. 'Welterusten. Ik hou van je, en onze hemelse Vader houdt ook van je.' Mama gaf hem een knuffel en deed het licht uit.

Calan staarde naar het plafond. Mama en papa zeiden altijd dat onze hemelse Vader van hem hield. Maar was dat wel zo? Calan was niet volmaakt en hij maakte soms fouten. Hield zijn hemelse Vader *echt* van hem?

Hij draaide zich om in zijn bed. Zijn ouders toonden hun liefde voor hem op allerlei manieren, bijvoorbeeld door knuffels te geven. Maar hij had nog nooit een knuffel van zijn hemelse Vader gekregen. Hoe kon hij dan voelen dat zijn hemelse Vader van hem hield?

De volgende dag was het zondag. Toen Calan zijn zondagse kleren aantrok, vroeg hij zich nog steeds af of zijn hemelse Vader van hem hield. Hoe kon hij

te weten komen wat zijn hemelse Vader echt van hem vond?

In de kerk probeerden Calan en zijn broertje en zusjes rustig te zijn en naar de sprekers te luisteren. Mama gaf wat kleurpotloden en papier aan Sierra, en papa had Jonny op zijn schoot.

Maar Calan was nog steeds over zijn vraag aan het tobben. Toen kreeg hij een idee.

Hij sloeg zijn Schriften open. Mama en papa zeiden altijd dat er in het Boek van Mormon staat wat onze hemelse Vader ons wil laten weten. Misschien kon het Boek van Mormon Calans vraag dan beantwoorden.

Calan bladerde door het boek. Hij zag teksten over Alma de jonge en Samuel de Lamaniet. Maar hij zag niets over de liefde van onze hemelse Vader.

Toen het tijd was voor het jeugdwerk, nam Calan zijn boek mee. Hij las meer verzen. Achterin het Boek van Mormon vond hij een lijst met Schriftteksten

over liefde. Hij zocht enkele verzen op, maar zag nog steeds niets over de liefde van onze hemelse Vader voor hem.

Toen was het tijd voor de les. Broeder en zuster Walters gaven de kinderen de tijd om in het Boek van Mormon een vers op te zoeken dat ze belangrijk vonden.

Calan sloeg zijn Schriften weer open.

Toen zag hij een vers dat hij nog niet eerder had gelezen. Het ging over Nephi toen hij een visioen zag en met een engel sprak.

Calan kreeg een warm gevoel toen hij Nephi's woorden over onze hemelse Vader las. 'Ik weet dat Hij zijn kinderen liefheeft' (1 Nephi 11:17). Calan las het vers nog eens. Hij kreeg een sterk gevoel

vanbinnen. Het was net een dikke knuffel. Onze hemelse Vader hield *echt* van hem!

Na het jeugdwerk stond Calan te popelen om mama te vertellen wat hij had ontdekt. 'Onze hemelse Vader heeft zijn kinderen lief. Dat staat hier in het Boek van Mormon', zei Calan. 'En dat betekent dat Hij van mij houdt!'

Mama gaf Calan een dikke knuffel. 'Dat klopt. Onze hemelse Vader houdt *heel* veel van je.'

Calan was zo blij. Hij kon misschien geen knuffel van onze hemelse Vader krijgen, maar het gevoel dat de Heilige Geest hem gaf, was even goed. ●



**Calan is nu op zending in Brazilië. Hij houdt nog steeds van dat vers in het Boek van Mormon. Hij vindt het fijn om de liefde van onze hemelse Vader met andere mensen te delen!**