

Kerkleerbeheersing Nieuwe Testament: Mattheüs–Johannes

SEMINARIELESBOEK NIEUWE TESTAMENT

Tekstverwijzing	Kerngedachte
Lukas 2:10–12	'Ik verkondig [...] dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; Hij is Christus, de Heere.'
Johannes 3:5	'Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.'
Johannes 3:16	'Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft.'
Mattheüs 5:14–16	'Laat uw licht zo schijnen voor de mensen.'
Mattheüs 11:28–30	'Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.'
Mattheüs 16:15–19	Jezus zei: 'Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven.'
Johannes 7:17	'Als iemand de wil heeft om Zijn wil te doen, zal hij van dit onderricht weten.'
Mattheüs 22:36–39	'U zult de Heere, uw God, liefhebben. [...] U zult uw naaste liefhebben.'
Lukas 22:19–20	Jezus Christus heeft geboden: neem 'tot Mijn gedachtenis' deel aan het avondmaal.
Johannes 17:3	'En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus.'
Lukas 24:36–39	'Want een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals u ziet dat Ik heb.'