

Jerusalem-middagen

Lori Fuller Sosa

(baseret på en virkelig hændelse)

Denne historie fandt sted i USA.

Det var dagen før påske. Det betød, at Gideon og hans familie i aften skulle holde deres Jerusalem-middag! Gideon så frem til denne tradition hvert år. Han ville ønske, at de kunne gøre det mange gange om året. Men mor sagde, at de måtte vente til påske for at gøre det ekstra specielt.

Gideon og Amelia bredte et tæppe ud på gulvet, så alle kunne sidde på det. Så gik Gideon hen for at hjælpe mor og far med maden. Han elskede at lave mad. Gideon syntes, at det var det bedste at gøre maden klar.

Al maden var ting, som Jesus kunne have spist, da han var på jorden. Selvfølgelig vidste de det ikke med sikkerhed. Men det var rart at tænke på, at Jesus spiste den samme mad sammen med sine disciple i Jerusalem. Det er derfor, at Gideons familie kaldte det en Jerusalem-middag!

Gideon bar en kurv med fladbrød og en skål tørrede dadler. Han satte dem på tæppet. Der var også honning til at putte på fladbrødene. Amelia medbragte et glas oliven og en ret med tørrede abrikoser og mandler. Dernæst kom der noget gedeost og nogle agurkeskiver. Så en tallerken med fisk og kopper med vand. Børnene var ekstra omhyggelige med at bære drikkevarerne, så de ikke spildte noget.

Gideon så frem til denne tradition hvert år.



Hvad ville I tage med til en middag i Jerusalem? Skriv det ned eller tegn en tegning!

Alle sad rundt om tæppet. Mor velsignede maden.

»Tak for denne tid, hvor vi kan mindes Jesus i påsken,« bad hun.

Efter bønnen rakte børnene tallerknerne videre til hinanden. De tog nogle abrikoser og agurker. Gideon forhindrede babyen i at vælte olivenerne. Alle spiste med fingrene. De talte og grinte.

Gideon smurte noget gedeost ud på sit brød. Så tilføjede han noget honning. Det var så lækkert!

»Hvad er jeres yndlingshistorie om Jesus?« spurgte far børnene.

»Jeg elsker historien om Jesus, der går på vandet!« sagde Sullivan.

Gideon pegede på tallerknen med fisk. »Og jeg elsker, da han gav alle mad. Han bespiste tusindvis af mennesker med nogle få brød og nogle fisk. Det er min yndlings.«

»Jeg elsker også de historier,« sagde mor. »Jesus gør de ting, som vi aldrig selv kunne gøre, mulige.«

»Vi har også set mange mirakler i vores liv,« sagde far.

»Som at vi har fundet nye venner, hver gang vi flyttede,« sagde Gideon.

»Ja!« sagde mor. »Vi kan se mirakler og velsignelser omkring os.«

Da middagen var forbi, var de alle mætte og glade. Gideon hjalp med at bære tallerknerne hen til vasken. Næste år skulle de have Jerusalem-middag igen. Men han behøvede ikke at vente til da med at tænke på Jesus. Det kunne han gøre hver dag! ●