

Bekæmp mobning med **KÆRLIGHED**

Mit navn er Matilda, og jeg er fra Chile. Lige siden jeg flyttede til et andet land, har andre børn gjort mig opmærksom på, at jeg er anderledes end dem. De har grinet af mit krøllede hår, min øjenfarve, mine øjenbryn og tilmed min hudfarve. De har kaldt mig grim og underlig og endda kaldt mig fattig, fordi jeg ser anderledes ud end alle andre.

Min mor har lært mig at reagere på mobning med et smil. Hun siger, at ofte er dem, der mobber, mennesker, som er kede af det, eller som lever med noget, der er svært for dem. Hun har også lært mig, at det ikke er min skyld, og at det at være anderledes, er noget godt og vidunderligt. Gud skabte forskellige slags ting i verden, som for eksempel forskellige planter, steder og mennesker. Det er ligegyldigt, hvordan vi ser ud, så længe vi har et godt hjerte.

Siden min mor lærte mig det, har jeg tænkt på det, hver gang jeg bliver mobbet, og taler med den person, der siger grimme ting. Jeg forsøger at stoppe situationen. Engang fortalte jeg en klassekammerat, at det kan gøre rigtig ondt, når man siger grimme ting om andre. Jeg sagde, at han ikke vidste, hvad der foregik i hjertet hos dem, når de hører grimme ting om sig selv, fordi de er anderledes. Siden den dag har den klassekammerat ikke gjort grin med mig mere, og nu er vi venner. Jeg tror, at den måde, min mor lærte mig at bekæmpe mobning på, er den bedste måde. Hun lærte mig at bekæmpe mobning med kærlighed, som Gud ville gøre det. Jeg forsøger altid at spørge mig selv: »Hvad ville Jesus Kristus gøre i denne situation?« Det har hjulpet mig med at komme tættere på vor himmelske Fader. ●

Matilda R. er 8 år og fra Utah i USA

