

Een discipel van Jezus Christus worden

SEMINARIELESBOEK NIEUWE TESTAMENT

Je kruis opnemen

Lees in Lukas 9:23 wat er voor nodig is om een discipel van de Heiland te zijn.

- Wat staat er in dit vers over een ware discipel van Jezus Christus zijn?

Dit vers verwijst naar het kruis dat Jezus Christus droeg en waaraan Hij leed om de wil van zijn Vader te vervullen. Hoewel ons niet wordt gevraagd om een fysiek kruis te dragen zoals de Heer dat deed, wordt ons wel gevraagd om Hem te volgen door de wil van onze hemelse Vader te doen, zelfs als dat moeilijk is.

Lees Mattheüs 16:26 in de Bijbelvertaling van Joseph Smith en ga na wat het voor ons betekent om ons kruis op te nemen en Jezus Christus te volgen.

Ouderling Ulisses Soares van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft uitgelegd wat het betekent om ons kruis op te nemen.



Uit de Schriften leren we dat zij die hun kruis willen opnemen Jezus Christus zo liefhebben dat zij zichzelf alle goddeloosheid en elke wereldse lust ontzeggen en zijn geboden onderhouden.

Onze vastbeslotenheid om ons te ontdoen van alles wat tegen Gods wil is, alles te offeren wat ons gevraagd wordt en zijn leringen te volgen, zal ons helpen om vol te houden op het pad van het evangelie van Jezus Christus – ondanks beproeving, de zwakte van onze ziel, of druk vanuit onze omgeving en de wereldse filosofieën die tegen zijn leringen indruisen. (Ulisses Soares, 'Ons kruis opnemen', *Liahona*, november 2019, 113–114.)

- Waarom moet je jezelf goddeloosheid of wereldse begeerten ontzeggen?

- In welke opzichten is jezelf goddeloosheid of wereldse begeerten ontzeggen als het dragen van een kruis?
- Hoe kan 'je kruis opnemen' je helpen om een ware discipel van Jezus Christus te zijn?

Verlies je leven om het te behouden

Lees in Lukas 9:24–25 wat de Heiland over discipelschap uiteenzette.

- Wat komen we uit deze verzen te weten over wat het inhoudt om een ware discipel van Jezus Christus te zijn?
- Hoe zou het komen dat mensen die zich concentreren op hun eigen wil en hun zelfzuchtige verlangens uiteindelijk hun leven 'verliezen'?
- Wat betekent het dat je je leven zult behouden als je het omwille van Jezus Christus verliest?

President Thomas S. Monson (1927–2018) heeft uitgelegd wat het betekent om ons leven omwille van Jezus Christus te verliezen.



Zij die alleen maar voor zichzelf leven, zullen uiteindelijk verschrompelen en in figuurlijke zin hun leven verliezen, terwijl anderen die zichzelf verliezen in dienstbaarheid aan anderen groeien en bloeien – en in feite hun leven behouden. (Zie Thomas S. Monson, 'Wat heb ik vandaag voor iemand gedaan?', *Liahona*, november 2009, 85.)

- Ken je iemand die ervoor koos zijn of haar leven omwille van Jezus Christus te verliezen? Welke invloed heeft deze beslissing op hem of haar gehad?
- In welke opzichten ben je gezegend doordat Jezus Christus de leringen in deze verzen voorleefde?

DE KERK VAN
JESUS CHRISTUS
VAN DE HELLIGEN
DER LAATSTE DAGEN

Afleidingen en excuses overwinnen

Lees in Lukas 9:57–62 wat sommige mensen wilden doen voordat ze de Heiland wilden volgen.

- Wat komen we uit deze verzen te weten over wat het inhoudt om een ware discipel van Jezus Christus te zijn?

Jezus Christus zei niet dat het verkeerd is om te rouwen over de dood van een dierbare of om afscheid te nemen van vrienden en familieleden. Hij leerde deze mensen een belangrijke les over de prijs van het discipelschap.

President Howard W. Hunter (1907–1995) heeft de analogie van de ploeg in Lukas 9:62 uitgelegd.



Om een rechte ploegsnede te maken, moet de ploeger een vast punt in de verte in het oog houden. Dat houdt hem op het goede spoor.

Maar als hij achterom kijkt om te zien waar hij is geweest, heeft hij meer kans om van het rechte spoor af te wijken. Dan zijn scheve en onregelmatige ploegsneden het resultaat. [...] Als we onze aandacht niet vestigen op wat achter ons ligt, maar vóór ons – op het eeuwig leven en de vreugde van de verhoging – zullen we die zeker ontvangen. (Howard W. Hunter, 'Am I a "Living" Member?', *Ensign*, mei 1987, 17.)

- Welke veelvoorkomende redenen kunnen mensen tegenwoordig geven om de Heer niet te volgen?
- Hoe kun je nu en in de toekomst gericht blijven op wat de Heiland van je vraagt?