

Jezus volgen in ZWEDEN

Dit zijn
Linnéa,
Felicia en
Cecilia



Over hen

NAMEN: Linnéa (11); Cecilia (7) en Felicia (9)

UIT: Skåne (Zweden)

TAAL: Zweeds

DOELN EN DROMEN: Lofzangen op de piano spelen (Linnéa), op zending gaan (Felicia), thuis helpen (Cecilia)

GEZIN: Mama, papa, Linnéa, Felicia, Cecilia en twee broertjes (Caspian en Valdemar)

ILLUSTRATIES: TRACY WALKER



Hoe zij Jezus volgen

'Onze hele familie volgt Jezus', zegt Linnéa. Ze belt elke ochtend met haar nichtje om samen in de Schriften te lezen. Ze heeft een keer een liedje over haar hemelse Vader en Jezus geschreven en dat tijdens de thuisavond gezongen.

Felicia is een goed voorbeeld op school. Ze heeft haar leerkracht over de algemene conferentie verteld. 'Hij weet al dat ik een christen ben', zegt ze. 'Ik heb hem de naam van de kerk en wat over mijn doop verteld.'

Cecilia volgt Jezus door de Schriften te bestuderen en anderen te helpen. 'Als ik iemand help, voelt mijn hart zo zacht en donzig als een wolkje', zegt ze. ●

Hoe volg jij Jezus?

Er zijn veel verschillende manieren om Jezus te volgen. Hoe volg jij Hem? Laat het ons weten!

Waar ze van houden

PLEK: Een bos bij hun huis (Linnéa)



GROENTE EN FRUIT: Ananas, aardbeien, bananen, appels, komkommer en watermeloen



SCHOOLVAKKEN:

Tekenen en knutselen (Linnéa),



naaien en houtbewerking (Felicia),



turnen (Cecilia)

