

# Scenario 1: Rogier – Hoe kom ik door moeilijke tijden heen? (Mattheüs 14:13–23)

SEMINARIELESBOEK NIEUWE TESTAMENT

In Mattheüs 14:1–12 staat dat Johannes de Doper door Herodes werd onthoofd. Stel je voor hoe Jezus zich gevoeld moet hebben toen Hij hoorde dat zijn vriend en neef gedood was.

Bestudeer wat de Heiland in Mattheüs 14:13–23 deed en zoek naar bewijzen van dit beginsel: **We kunnen het voorbeeld van Jezus Christus volgen door medeleven te tonen en anderen te dienen, ook als we het zelf moeilijk hebben.**

- Wat komt er in deze verzen over dit beginsel naar voren?
- Wat deed Jezus nadat Hij had gehoord dat Johannes de Doper was gedood?
- Hoe kan het voorbeeld van onzelfzuchtig dienstbetoon van de Heer iemand helpen die het moeilijk heeft?

Ouderling David A. Bednar van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft verteld hoe we een christelijk karakter kunnen ontwikkelen:



Zo tonen we karakter als we andermans lijden opmerken wanneer we zelf lijden; als we andermans honger opmerken wanneer we zelf honger hebben; en als we medeleven tonen voor andermans geestelijk leed wanneer we het zelf geestelijk moeilijk hebben. We tonen dus karakter als we anderen bewust de hand reiken wanneer ons instinct als natuurlijke mens ons ertoe beweegt om vooral zelfzuchtig aan onszelf te denken. [...]

Wij kunnen als stervelingen in rechtschapenheid streven naar de geestelijke gaven die horen bij het vermogen om anderen de hand te reiken en gepast te reageren, wanneer zij worstelen met dezelfde beproeving of tegenspoed die zwaar op ons drukt.

Die eigenschap kunnen we niet verwerven door wilskracht of vastberadenheid alleen. We zijn juist afhankelijk van 'de verdiensten en de barmhartigheid en de genade van de heilige Messias' (2 Nephi 2:8). (David A. Bednar, geciteerd in Sarah Jane Weaver, 'Elder Bednar Addresses "the Character of Christ" during 2019 Mission Leadership Seminar', *Church News*, 9 juli 2019.)

Bedenk bij je voorbereiding om te vertellen wat je hebt geleerd hoe het was om anderen van dienst te zijn.

- Waarom denk je dat christelijk dienstbetoon ons door onze eigen moeilijkheden heen kan helpen?