

# Scenario 2: Claire – Zal mijn inzet voldoende zijn om te doen wat de Heer van me vraagt? (Johannes 6:5–14)

SEMINARIELESBOEK NIEUWE TESTAMENT

Toen Jezus en zijn discipelen een menigte zagen naderen, waren de discipelen bang dat ze niet genoeg eten hadden om iedereen te voeden.

Bestudeer het verhaal waarin Jezus vijfduizend mensen voedt in Johannes 6:5–14. Let op bewijzen van dit beginsel en markeer ze: **Als wij de Heiland alles geven wat we hebben, kan Hij onze bijdrage vermenigvuldigen om zijn doeleinden te verwezenlijken.**

- Wat komt er in deze verzen over dit beginsel naar voren?
- Wat zouden de discipelen of de jongen van hun bijdragen gevonden hebben, in vergelijking met wat er nodig was?

Lees het volgende citaat van zuster Michelle D. Craig, eerste raadgeefster in het algemeen jongevrouwenpresidium:



Hebt u weleens gemeend dat uw talenten en gaven te klein waren voor de taak waar u voor stond? Ik wel. Maar u en ik kunnen al wat we hebben aan Christus geven en dan zal Hij ons werk verveelvoudigen. Wat u te bieden hebt, is meer dan genoeg, zelfs met al uw menselijke zwakheden en tekortkomingen, *als* u zich op Gods genade verlaat. (Michelle D. Craig, 'Goddelijke ontevredenheid', *Liahona*, november 2018, 54.)

- Op welke manieren kunnen we 'al wat we hebben aan Christus geven'?
- Wat heb je geleerd uit dit verhaal waarin Jezus de vijfduizend mensen voedt dat iemand kan helpen die meent dat hij of zij niet genoeg bij te dragen heeft?

Denk na over wat je in deze les geleerd hebt en welke voorbeelden je uit je eigen leven, of dat van anderen, in de les naar voren kunt brengen, die duidelijk maken hoe de Heiland iemands inzet om zijn werk te doen, vermenigvuldigt.