

Denne historie fandt sted i USA.

»Vær sød, Rachel!« Zack tiggede sin storesøster. »Spil et spil mere med os!«

»Det kan jeg ikke, Zack. Jeg skal lave lektier,« sagde Rachel. »Måske i morgen aften.« Hun forlod rummet.

»Du leger aldrig med mig mere!« sagde Zack lidt højere, end han havde til hensigt.

»Zack,« sagde far, »lad hende lave sine lektier.« Han delte de forskellige brikker ud til spillet, mens Zack slumrede i sin stol. Det virkede som om, at Rachel altid lavede lektier. Og næste år skulle hun på college! Han kom knap nok til at se hende.

»Zack, det er din tur,« sagde mor.

Zack flyttede sin brik og ventede på sin næste tur. Han så på mors telefon. Han fik en idé. Zack tog hendes telefon og skrev hurtigt en sms.

Hej Rachel. Du er et stort, slemt, råddent ondskabsfuldt menneske. Kærligst, Zack.

Så. Zack smilede og trykkede send. Han satte sig tilbage i stolen. Nu skulle han vinde spillet.

Nogle få ture senere summede mors telefon. Hun læste på skærmen.

»Øh, Zack?« sagde hun. »Jeg tror, at det her er til dig.«

Zack smilede. Han spekulerede på, hvad Rachels svar ville være. Han tog telefonen og læste beskeden.

Hej Zack. Du er en guddommelig Guds søn. Kærligst, søster Stewart.

Zacks mave slog en kolbøtte. »ÅH NEJ!« gispede han. »Åh nej, åh nej, åh nej!«

»Hvad?« spurgte far.

Zack havde ikke skrevet til sin søster Rachel. Han havde sendt sms'en til søster Stewart! Rachel Stewart. Han havde sagt til mors omsorgsmakker, at hun var et stort, slemt, råddent ondskabsfuldt

DEN STORE, DÅRLIGE, RÅDNE TEKST

»Åh nej!«
sagde Zack.



ILLUSTRATION: MINE LAUGHHEAD

menneske! Zack begravede hovedet i sine hænder. Han havde lyst til at kravle under bordet og blive der i 100 år. Måske tusind.

»Hvad sker der Zack?« spurgte mor.

»Jeg sendte en ubehøvlet sms til søster Stewart i stedet for til Rachel. Det var ikke med vilje!« Zack sendte hurtigt en sms til søster Stewart igen.

Jeg er virkelig ked af det, søster Stewart. Den sms var til min søster.

Zack bed sig i læben og ventede på hendes svar. Ville hun være vred? Søster Stewart var altid så venlig mod alle. Hvad nu, hvis han havde såret hendes følelser?

Mors telefon summede.

Zack, jeg tilgiver dig! Jeg var glad for at høre fra dig, selvom ordene var lidt ulig dig. Jeg har kendt dig i lang tid, og jeg ved, at du er en god dreng, der en dag vil gøre store ting. Måske vil du endda gøre noget godt i aften!

Zack pustede ud. Han havde det så meget bedre nu.

»Er alt i orden?« spurgte mor.

»Det tror jeg,« sagde Zack.

»Du er heldig, at du sendte en sms til søster Stewart og ikke en anden,« sagde mor. »Hun er altid hurtig til at tilgive.«

Zack nikkede. Søster Stewart var et godt eksempel. Og han vidste, at han ikke skulle have sendt den sms uanset hvad, selv ikke til sin søster. Han vidste, at det var vigtigt at bruge sine ord til at sige venlige ting, ikke til at såre andre.

Han sprang op. »Jeg er straks tilbage. Der er noget, jeg skal fortælle Rachel!« ●