

'Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven'

SEMINARIELESBOEK NIEUWE TESTAMENT

Jezus Christus is 'de Weg, de Waarheid en het Leven' (Johannes 14:6)

Lees Johannes 14:1–6 en ga na hoe de Heiland beloofde om de mensen die Hem volgen te helpen.

- In welke waarheden onderwees de Heiland in deze verzen?
- Hoe noemt de Heiland Zichzelf in vers 6?
- Wat leer je uit elk van deze titels over Jezus Christus en je relatie met Hem?

Als je in een vorige les een lijst hebt gemaakt van de verschillende titels en rollen van Jezus Christus, kun je daaraan toevoegen wat je in Johannes 14 hebt gevonden. Het Boek van Mormon kan verduidelijken wat je in het Nieuwe Testament bestudeert. Lees Mosiah 3:17 en bedenk hoe dit vers ons een beter begrip van Johannes 14:6 geeft. President Dieter F. Uchtdorf heeft als lid van het Eerste Presidium gezegd:



God wil dat u de weg terug naar Hem vindt, en de Heiland is die weg [zie Johannes 14:6]. God wil dat u leert van zijn Zoon, Jezus Christus, en de grote vrede en vreugde ervaart die u krijgt als u het pad van het goddelijk discipelschap volgt. (Dieter F. Uchtdorf, 'Een getuigenis van licht en waarheid krijgen', *Liahona*, november 2014, 21.)

- Wanneer hebben jullie, of heeft iemand die je kent, de diepe vrede en vreugde ervaren die voortvloeien uit het volgen van Jezus Christus?

Bekijk zo mogelijk de video 'Jesus Christ Is the Way' (5:02), op ChurchofJesusChrist.org, om een voorbeeld te zien van iemand die de Heiland heeft gevonden en gezegend is door Hem te volgen.

- Op welke manieren kunnen we de Heiland volgen om bij onze hemelse Vader terug te keren?
- Hoe weten we dat we ons op de goede weg bevinden?

Jezus Christus is de Wijnstok (Johannes 15:5)

Jezus Christus gebruikte een vergelijking om zijn discipelen over hun relatie met Hem te leren. Lees Johannes

15:1–11 en let op deze vergelijking. Als je in een vorige les een lijst hebt gemaakt van de verschillende titels en rollen van Jezus Christus, kun je daaraan toevoegen wat je in Johannes 15 hebt gevonden.

- Wat leert Jezus Christus ons volgens jou met deze vergelijking?
- Welke waarheden kun je uit deze vergelijking leren over onze relatie met Jezus Christus?

Ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft uitgelegd dat de uitnodiging van de Heiland om in Hem te blijven een uitnodiging is om *voorgoed* in Hem te blijven. (Zie 'Blijft in Mij', *Liahona*, mei 2004, 32.) Ouderling Holland heeft uitgelegd waarom het zo belangrijk is dat we gehoor geven aan de uitnodiging van de Heiland om in Hem te blijven. Je kunt eventueel de video 'Abide in Me', vanaf tijdcode 13:26 tot 14:23, bekijken, of het volgende citaat lezen.



Jezus heeft gezegd: 'Zonder Mij kunt u niets doen' [Johannes 15:5]. Ik getuig dat dit Gods waarheid is. Christus betekent alles voor ons en wij moeten voorgoed, onverzettelijk, standvastig en eeuwig 'in Hem blijven'. Want om de vruchten van het evangelie te laten bloeien en ons tot zegen te laten zijn, moeten we dicht bij Hem, de Heiland van ons allen, blijven, en bij zijn kerk die zijn heilige naam draagt. Hij is de wijnstok, de ware bron van kracht en de enige bron van eeuwig leven. In Hem zullen we niet alleen volharden, maar zullen we zegeviereren in deze heilige zaak die nooit zal falen. (Jeffrey R. Holland, 'Blijft in Mij', *Liahona*, mei 2004, 32.)

Het Boek van Mormon kan je helpen hetgeen je in het Nieuwe Testament bestudeert beter te begrijpen. Lees Alma 26:12 en bedenk hoe dit zich verhoudt tot Johannes 15:1–11.

- Wat zijn enkele vruchten (resultaten of zegeningen) die je in je leven hebt opgemerkt toen je probeerde in Jezus Christus te blijven?
- Wat kun je doen om in Jezus Christus te blijven?

DE KERK VAN
JESUS CHRISTUS
VAN DE HELLIGEN
DER LAATSTE DAGEN