



LÄSSTUND MED BERÄTTELSE UR SKRIFTERNA

Norman Hill
(Baserad på verkliga händelser)

Det här hände i Ghana.

Nu är det lässtund", sa herr Otoo. Nyameye sträckte på sig. Lässtunden var rolig!

Varje dag i skolan läste deras lärare högt ur en bok för klassen. Ibland läste han om djur. Ibland läste han om människor i andra länder. Och ibland frågade han klassen om de hade en bok som de ville att han skulle läsa.

"Har någon en bok som ni vill att jag ska läsa i dag?" frågade herr Otoo.

Nyameye räckte upp handen. "Jag har det!"

Han stack handen i väskan och drog fram sin favoritbok. Det var en Mormons boks berättelsebok! Han tog med den för att läsa efter skolan medan han väntade på att hans mamma skulle hämta honom. Att se bilderna hjälpte honom förstå berättelserna i skrifterna.

"Har någon en bok som ni vill att jag ska läsa i dag?" frågade herr Otoo.



ILLUSTRATION: ZHEN LIU

Herr Otoo log när han såg den stora boken. "Vi har inte tid att läsa hela. Finns det en särskild del som du vill att jag ska läsa?"

"Ja", svarade Nyameye. Han bläddrade igenom sidorna tills han hittade sin favoritberättelse. "Kan du läsa den här, tack? Den heter 'Lehis dröm'."

"Vad handlar den om?" frågade herr Otoo.

"Den handlar om en profet som fick se en syn. Han såg ett vackert träd med utsökt frukt." Nyameye pekade på en bild av trädet. "Han ville att hans familj skulle äta frukten med honom. Vill du läsa den?" Nyameye gav boken till sin lärare.

"Javisst", sa herr Otoo. Sedan började han läsa högt. Han läste om den smala stigen som ledde till trädet. Han läste om ledstången av järn. Och han läste om att hålla buden.

Nyameyes vän Selorm räckte upp handen. "Vilket slags träd var det?" frågade han Nyameye.

"Jag vet inte", sa Nyameye. "Men frukten var så god. Det måste vara ännu bättre än ett mangoträd!"

Sedan stannade Nyameye upp för att tänka. "I kyrkan lärde jag mig att frukten står för Guds kärlek. Så det är logiskt att den var så god och speciell!"

När lektionen var över satt Nyameye ute och väntade på sin mamma. Han tog fram sin Mormons boks berättelsebok för att läsa lite mer.

"Det var en bra berättelse", sa Selorm. Han satte sig bredvid Nyameye. "Får jag läsa en till med dig?"

"Ja!" Nyameye bläddrade fram till en annan berättelse. De läste om Abinadi och kung Noa.

Fler av deras klasskamrater kom för att lyssna. När de hade frågor, svarade Nyameye på dem. Han ställde till och med frågor för att förhöra dem om berättelserna de läste!

Snart såg Nyameye sin mamma komma mot dem. "Tack för att ni läste med mig", sa han till de andra barnen. Han slog igen boken och log. Han var glad att hans vänner gillade hans favoritberättelser lika mycket som han gjorde. ●