

MARCO'S NIEUWE ROEPING



Zoila Rosa Trelles Araujo
(Gebaseerd op een waargebeurd verhaal)

Marco zat met zijn ouders in het kantoor van de bisschop. Hij ging nog maar net naar de jongemannen en nu wilde de bisschop met hem praten. Hij was zenuwachtig.

'We willen je graag een roeping geven, Marco,' zei bisschop Díaz. 'Zou je bereid zijn om als consulent familiegeschiedenis te dienen?'

Marco fronste zijn wenkbrauwen. 'Wat doen consulenten familiegeschiedenis eigenlijk?' vroeg hij.

'Goede vraag,' zei de bisschop. 'Ze geven een goed voorbeeld door familiehistorisch en tempelwerk te doen. En ze helpen anderen ook met hun familiegeschiedenis.'



ILLUSTRATIE: SIMINI BLOCKER

'Oké.' Marco knikte. Hij was nog steeds wat zenuwachtig. Maar hij was ook een beetje enthousiast. 'Ik ben nog niet naar de tempel geweest. Maar ik heb al wel wat geïndexeerd.'

'Geen probleem,' zei de bisschop. 'Zuster Sánchez heeft ook een roeping in familiegeschiedenis. Zij kan je meer leren.'

Een paar weken later had Marco een video-gesprek met zuster Sánchez. Ze was erg aardig. Ze hielp Marco met het aanmaken van een account op FamilySearch.org. Toen liet ze hem zien waar hij zijn stamboom kon vinden.

Marco vond het leuk om meer over zijn familie te weten te komen. Hij vond het leuk om zijn grootouders en overgrootouders in zijn stamboom te zien. Zuster Sánchez liet zien hoe hij foto's van familieleden kon toevoegen. Hij leerde ook hoe hij mensen kon toevoegen die nog niet in FamilySearch stonden.

Marco voegde zijn tante, tía Mirna, toe aan FamilySearch. Ze was een jaar geleden aan kanker overleden. Marco miste haar heel erg. Hij miste haar opgewekte glimlach. Hij had altijd gevoeld dat zijn tía van hem hield.

Met de hulp van mamá typte Marco de geboorten en overlijdensdatum van tía Mirna in. Hij voegde foto's van haar toe. Hij schreef zelfs een paar dingen op die hij zich over haar herinnerde.

Tía Mirna was niet gedoopt. Maar in de tempel kon Marco's zus, Lizerya, zich voor haar laten dopen. Daarom maakten Marco en zijn familie plannen om naar de tempel te gaan. Marco vond andere familieleden op FamilySearch die jaren geleden overleden waren. Hij kon zich ook voor hen laten dopen.

Nu Marco meer over familiegeschiedenis wist, wilde hij graag anderen helpen. Hij gaf tijdens een kerkactiviteit zijn getuigenis van familiegeschiedenis. En hij nodigde andere jongeren in de wijk uit om met zijn familie mee naar de tempel te gaan.

Eindelijk was het tijd voor Marco's eerste bezoek aan de tempel. Marco was erg enthousiast! Het was bijzonder om daar met zijn familie en de andere

jongeren te zijn. Maar Marco was vooral blij dat Lizerya zich voor tía Mirna kon laten dopen.

Toen ze witte kleren hadden aangetrokken, keek Marco toe terwijl papi en Lizerya in de doopvont stapten. Marco voelde zich warm vanbinnen toen hij papi zijn zus voor tía Mirna zag dopen. Mamá pinkte een traan van blijdschap weg.

Toen was Marco aan de beurt. Hij stapte het water in om zich voor andere familieleden te laten dopen.

Marco glimlachte. Hij was blij dat hij iets nieuws had uitgetypt door aan zijn familiegeschiedenis te werken. De roeping in familiegeschiedenis bleek toch geweldig te zijn! ●

Dit verhaal vond plaats in Peru.

JIJ KUNT OOK FAMILIEGESCHIEDENIS DOEN!

Hier zijn wat ideeën:

- Maak een account op FamilySearch.org aan.
- Stel familieleden vragen en schrijf hun antwoorden op zodat je ze kunt onthouden.
- Kijk naar familiefoto's. Je kunt ze op FamilySearch.org/memories online opslaan.
- Zoek namen om mee naar de tempel te nemen. Je kunt een ouder, leider of consulent familiegeschiedenis in je wijk om hulp vragen.