

# Pionjären JOSHUA

Lucy Stevenson Ewell  
(Baserad på en verklig händelse)

Det här hände i USA.

Joshua hoppade över trottoaren när han och hans familj gick hem från kyrkan. "Vet ni vad?" sa han. "Jag ska hålla tal i Primär nästa söndag."

"Nästa söndag är det pionjärdagen, när vi minns pionjärerna som kom till Saltsjäddalen", sa mamma. "Du kanske kan prata om pionjärer."

Då fick Joshua en idé. När han kom hem bläddrade han igenom *Vännen*. Han hade sett en aktivitet som kallas "Rita det" som visade hur man ritade en övertäckt vagn och oxar, som pionjärerna använde när de gick över slätterna.<sup>1</sup> Han ville rita en bild av



pionjärer som han kunde hålla i medan han talade. Joshua tog fram sina kriter och satte igång.

När Joshua var klar hjälpte pappa honom att skriva talet. "Vad vill du säga om pionjärer?" frågade pappa.

Joshua kom ihåg en sång om pionjärer som de lärde sig i Primär. "Pionjärerna var personer som gick och gick och gick", sa han.<sup>2</sup>

"Det har du rätt i! De heliga som vandrade över slätterna gick väldigt långt", sa pappa. "Men vet du att du också är en pionjär?"

Joshua rynkade på ögonbrynen. "För att jag promenerar till skolan ibland?"

Pappa skrattade. "Du är en pionjär eftersom du gör svåra saker", sa han. "Och du väljer det rätta, även om det inte alltid är lätt."

"Coolt", sa Joshua. Det kändes speciellt att vara pionjär!

"En pionjär är också den första som gör något", sa pappa. "När du blev en del av vår familj lärde du dig om evangeliet och valde att följa Jesus Kristus. Det gör dig också till en pionjär!"

Joshua var adopterad. Han träffade ändå sin biologiska familj och gjorde roliga saker med dem. Men när han kom och bodde hos mamma och pappa fick han lära sig om Jesus Kristus och Mormons bok. Han gick i kyrkan med dem. Han fick till och med åka till templet och beseglas till sin nya familj.

Joshua log. Han hade en idé om vad han skulle säga i sitt tal.

Hela veckan övade Joshua på vad han skulle säga. "Vill du att jag följer med dig fram när du ska hålla talet?" frågade pappa.

"Jag tror att jag kan läsa allt som jag skrev själv", sa Joshua. "Men kan du hålla upp bilden jag ritade?"

Pappa log. "Självklart."

När söndagen kom var Joshua redo. Han stod längst fram i primärrummet. Pappa stod bredvid honom och höll upp bilden.

"I dag är det pionjärdagen", sa Joshua. "Pionjärer är personer som går väldigt långt. Som de heliga som gick över slätterna."

Joshua pekade på bilden som pappa höll i. "Men en pionjär är också den första som gör något", sa han.

Joshua tittade på mamma. Hon log mot honom längst bak i rummet.

"Jag är en pionjär", sa Joshua. "När jag döps blir jag den första personen i min biologiska familj som går med i kyrkan." Han log. "Vi kan alla vara pionjärer genom att göra svåra saker och välja att följa Jesus. I Jesu Kristi namn, amen."

Joshua kände sig glad när han gick tillbaka för att sitta med sin primärklass. Han var glad att han var en pionjär! ●

1. Se *Vännen*, juli 2022, s. 17.  
2. Se *Barnens sångbok*, s. 137.

ILLUSTRATIONER: MELISSA MANWILL KASHIWAGI



"En pionjär är den första som gör något", sa pappa.

