



President Henry B. Eyring
Tweede raadgever in het Eerste Presidium

Vertellen wat je gelooft

Mijn vader was wetenschapper. Ik las eens een toespraak die hij voor een grote groep had gehouden. Daarin sprak hij over de schepping en de Schepper, zoals hij over de wetenschap praatte. Ik wist dat maar weinig mensen in de groep gelovig waren. Dus ik zei verbaasd tegen hem: 'Papa, je hebt je getuigenis gegeven.'

Hij keek me verbaasd aan en zei: 'Echt waar?' Hij had niet eens door dat hij moedig was geweest. Hij had gewoon gezegd wat hij wist.

Iedereen die zich laat dopen, belooft om het evangelie te delen. We kunnen vol geloof bidden dat we de liefde van de Heiland voor ons mogen voelen, en voor alle mensen die we tegenkomen. Je zult enthousiast over de kerk van de Heer en over zijn werk zijn, en dat zullen andere mensen kunnen zien. Vertellen wat je gelooft zal als vanzelf gaan. ●

Naar 'Een kind en een discipel', Liahona, mei 2003, 29-32.

Makkelijke manieren om het evangelie te delen

Je kunt het evangelie op veel manieren delen! Schrijf op wat je in deze situaties kunt zeggen om te vertellen wat je gelooft. De eerste hebben wij al ingevuld.

Leuk weekend gehad?

Ja! Ik ben naar de kerk geweest.

Er zijn veel verschillende godsdiensten. Waar geloven jullie in?

Mijn papa is ziek. Kun je voor hem bidden?

ILLUSTRATIES: AUVSSA TALLENT