

Lyt til profeten

Francesco glædede sig til at lytte til præsident Nelson.

Carolina Marín
(Baseret på en virkelig hændelse)

Denne historie fandt sted i Argentina.

Francesco satte sig i sofaen ved siden af vinduet. Han satte sine legetøjsbiler op på række i vindueskarmen.

»Det er tid til at læse skrifterne,« sagde mamá. Francesco og hans brødre og søstre samledes i stuen. Mamá åbnede sin Mormons Bog.

Francesco lyttede, mens mamá læste historien om Abinadi. Han var en profet, der prøvede at undervise sit folk. Men de lyttede ikke.

»Var han ikke modig?« spurgte mamá.
»Han ville give folket et vigtigt budskab fra Jesus Kristus. Og han holdt ikke op med at prøve!«

Francesco nikkede. Han forestillede sig Abinadi, der underviste folket.

»Kan du huske, hvad der skal ske næste uge?« spurgte papá.

»Ja!« Francesco rettede sig op.
»Generalkonference!«

»Det er rigtigt,« sagde mamá. »Ved generalkonferencen kan vi lytte til vores profet.«

Pludselig hørte de en lyd fra gaden udenfor. »I dag har jeg agurker, peberfrugter og tomater!« råbte nogen meget højt.

Den stemme kendte Francesco! Det var frugt- og grøntsagshandleren Ramón. Hver dag kørte han sin bil ned ad gaden og fortalte alle, hvilke frugter og grøntsager han havde til salg. Han brugte en højttaler, så folk kunne høre ham inde fra deres huse. Så kunne de gå udenfor for at købe mad.

»Jeg har også æbler og lækre bananer!« råbte Ramón.

Det gav Francesco en idé! »Mamá! Profeter er ligesom højttalere!«

»Hvad mener du?« spurgte hans søster.

»Jesus bruger profeten til at dele sine ord, akkurat som Ramón bruger højttaleren. På den måde kan alle i verden høre ham!« Francesco smilede bredt.

Dagene gik, og snart blev det tid til generalkonferencen. Papá satte en projektor op, så de kunne se konferencen på væggen. Det var lidt ligesom en biograf!

Mamá lavede småkager med chokoladestykker i, de kunne spise, mens de så konference. De var alle spændte, da det blev profetens tur til at tale.

»Gå på pagtens sti og bliv der,« sagde præsident Nelson.*

»Det vil jeg gerne gøre!« sagde Francesco.
»Men hvordan?«

»Du gør det allerede.« Papá smilede. »Du fulgte Jesus Kristus ved at blive døbt. Og nu kan du blive på pagtsstien ved at prøve at følge ham hver dag.«

Francesco smilede. Han ønskede at følge Jesus Kristus. Og det kunne han gøre ved at følge profeten! ●

ILLUSTRATION: CAROLINA FARIAS



Hvordan følger man profeten?