

Liefhebben, delen, uitnodigen

Liefhebben

Johannes 13:34–35; Mosiah 18:20–22; Leer en Verbonden 12:7–9; 121:41–42

Ouderling Gary E. Stevenson van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd:



Wanneer we christelijke liefde tonen aan onze naaste, verkondigen we het evangelie – zelfs als we geen woord zeggen.

Liefde voor anderen is de sprekende uiting van het tweede grote gebod om onze naaste lief te hebben; het laat zien hoe de Heilige Geest werkt om onze geest te verfijnen. Door de liefde van Christus aan anderen te laten zien, zorgen we er misschien voor dat de mensen die onze goede werken zien “[onze] Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken” [Mattheüs 5:16]. (Gary E. Stevenson, ‘Liefhebben, delen, uitnodigen’, *Liahona*, mei 2022, 85.)

Delen

2 Nephi 2:6–8; Mosiah 28:1–3; Alma 31:5; Leer en Verbonden 60:2

Ouderling Dieter F. Uchtdorf van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd:



Als iemand vraagt hoe uw weekend was, aarzel dan niet om te vertellen wat u in de kerk hebt meegemaakt. Vertel over de kleine kinderen die op het podium stonden en enthousiast zongen dat ze proberen op Jezus te lijken. Praat over de groep jongeren die ouderen in een rusthuis hebben geholpen om hun persoonlijke geschiedenis samen te stellen. [...]

Op een manier die voor u natuurlijk en normaal is, vertelt u anderen waarom Jezus Christus en zijn kerk belangrijk voor u zijn. (Dieter F. Uchtdorf, ‘Zendingswerk: verkondigen wat u in uw hart voelt’, *Liahona*, mei 2019, 17.)

Uitnodigen

Johannes 1:35–46; 4:28–30, 39–41; Alma 5:62; Moroni 10:3–5

Ouderling Gary E. Stevenson van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd:



We kunnen mensen voor honderden dingen uitnodigen. We kunnen ze uitnodigen om ‘te komen zien’ tijdens een avondmaalsdienst of wijkactiviteit, of door ze een onlinevideo over het evangelie van Jezus Christus te laten zien. ‘Komen en zien’ kan een uitnodiging zijn om het Boek van Mormon te lezen of naar de open dagen van een nieuwe tempel te gaan. Soms kunnen we een innerlijke uitnodiging geven – een uitnodiging aan onszelf voor het bewustzijn en de visie om de kansen rondom ons te zien en daarnaar te handelen. (Gary E. Stevenson, ‘Liefhebben, delen, uitnodigen’, *Liahona*, mei 2022, 86.)