

Vor himmelske Fader vidste det



Christine Merrill
(Baseret på en virkelig hændelse)

Denne historie fandt sted på Filippinerne.

Spencer hørte døren blive åbnet. Hans far var hjemme! Far havde armene fulde af varer fra butikken.

Far satte poserne ned og gav Spencer et knus. »Hvor er jeg glad for at se dig!«

Mor pegede på en stor kasse, som far havde taget med ind.

»Hvad er det?«

»Jeg så en kasse med mundbind til salg,«

sagde far. »Jeg fik en følelse af, at vi vil få brug for dem.«

Spencer var forvirret. Hvorfor havde de brug for så mange mundbind nu?

En uge senere kom Spencer hjem fra skole med sine søskende. Da de gik

indenfor, ordnede mor bunker af ting på hele køkkenbordet.

»Mor, hvad laver du?« spurgte Spencers bror.

»Jeg erstatter forsyningerne fra vores nødhjælpstasker,« sagde mor. »Jeg så dem på hylden i dag og tænkte, at jeg skulle tjekke dem. Maden heri er næsten fem år gammel! Vil I hjælpe mig?«

Spencer og hans søskende hjalp mor med at lægge vandflasker og pakker med mad i taskerne. Så hjalp Spencer mor med at sætte dem tilbage på hylden. De var tunge!

De lagde også kassen med mundbind på hylden. Efter nogle få dage glemte Spencer alt om dem.

Nogle få måneder senere, da Spencer og hans familie kom ud af kirken, var der en mørk, tyk luft omkring dem. De hostede,

Hvorfor havde de brug for så mange mundbind?



ILLUSTRATIONER: LAURA CATRINELLA

mens de kørte i deres jeepney hjem.

Da de kom hjem, tændte far fjernsynet for at se, hvad der skete. Familien samlede sig omkring for at se med.

»Vulkanen Taal gik i udbrud og sendte aske op i dag,« sagde journalisten. »Det er farligt at indånde asken. Husk at have mundbind på. Alle bør blive hjemme i morgen.«

Spencer så omkring på sin familie. Alle var overrasket.

»Nå,« sagde mor. »Vores kasse med mundbind!«

Far smilede. »Jeg vidste, at der var en grund til, at jeg skulle købe dem!«

»Far, vidste du, at vulkanen ville gå i udbrud?« spurgte Spencer.

Far rystede på hovedet. »Nej,« sagde han. »Men det gjorde vor himmelske Fader. Og han sendte Helligånden for at fortælle mig, at jeg skulle købe mundbindene. Vi har også masser at give til andre.«



Hvordan lyttede Spencers familie til Helligånden?

»Og jeg tror, at Helligånden gav mig den ide at tjekke vores nødhjælpstasker,« sagde mor. »Nu har vi masser af vand og mad, mens vi er derhjemme og venter på, at asken forsvinder.«

Spencer følte sig varm indeni. Luften var mørk, men deres hjem var trygt, og de havde det, de havde brug for. Han vidste, at vor himmelske Fader ville blive ved med at hjælpe dem. Spencer var glad for, at hans familie lyttede til Helligånden! ●