

# Bronnen gebruiken die God heeft aangewezen.

In een vorige les werd Adry geïntroduceerd, die de vraag stelde: 'Als er echt een liefhebbende God is, waarom staat Hij dan toe dat mensen lijden?' Neem enkele minuten de tijd voor minstens twee van de volgende activiteiten om het zoeken naar waarheid uit bronnen die God heeft aangewezen te oefenen. Schrijf in je studiedagboek wat je hebt geleerd.

1. Ouders en kerkleid(st)ers: Stuur Adry's vraag naar een ouder of kerkleid(st)er en leg uit dat je de vraag in het seminarie bespreekt en wilt weten wat zij ervan vinden.
2. Gebed: Vraag de Heer in stil persoonlijk gebed om leiding en inspiratie van de Heilige Geest omtrent deze vraag. Noteer de gedachten en gevoelens die je krijgt.
3. Schriften: Zoek Schriftteksten op waar Adry iets aan kan hebben. Je kunt bijvoorbeeld lezen over het volk van Alma in het Boek van Mormon dat in fysieke knechtschap verkeerde (zie Mosiah 23:21–23; 24:8–15).
4. Profeten van de Heer: Zoek een profetische uitspraak op waar Adry iets aan kan hebben. Lees bijvoorbeeld het volgende citaat van ouderling Joseph B. Wirthlin (1917–2008) van het Quorum der Twaalf Apostelen:



Teleurstelling, leed en verdriet leren doorstaan, maakt deel uit van onze praktische ontwikkeling. Deze ervaringen, die soms moeilijk te verdragen zijn, zijn wel de ervaringen waardoor ons begrip wordt vergroot, ons karakter wordt gevormd en onze liefde voor anderen toeneemt.

Omdat Jezus Christus zo veel heeft geleden, begrijpt Hij ons leed. Hij begrijpt ons verdriet. Dus wij maken moeilijke dingen mee, zodat ook wij meer liefde en begrip voor anderen zullen hebben. (Joseph B. Wirthlin, 'Wat er ook gebeurt, geniet ervan', *Liahona*, november 2008, 27.)

- Wat zou je uit deze bronnen aan Adry willen vertellen?
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
- Wat heb je geleerd zodat je voortaan beter antwoord op moeilijke vragen weet te vinden?