

# Το θέατρο με τις γραφές

Από τη Ρεβέκκα Τζέικμαν  
(Βασισμένο σε αληθινή ιστορία)

Αυτή η ιστορία συνέβη στις Η.Π.Α.

«Βαριέμαι». Ο Τζώννου ήταν ξαπλωμένος στο πάτωμα του σαλονιού.

Η αδελφή του, η Τζέννα, κοιτούσε έξω από το παράθυρο. «Δεν υπάρχει τίποτα να κάνουμε» είπε.

Ο Τζώννου κοίταξε το ταβάνι. Γιατί φαινόταν ότι οι Κυριακές δεν ήταν διασκεδαστικές;

Κατόπιν σκέφτηκε κάτι. «Κι αν βγάλουμε το κυριακάτικο κουτί;» ρώτησε ο Τζώννου. Το κυριακάτικο κουτί ήταν ένα ειδικό κουτί γεμάτο με παιχνίδια για να παίζουν την Κυριακή.

Το πρόσωπο της Τζέννα φωτίστηκε από ένα χαμόγελο. «Αυτό ακούγεται διασκεδαστικό».

Ο Τζώννου και η Τζέννα έσπευσαν στο δωμάτιο της μαμάς. Έσυραν το μεγάλο κουτί στο σαλόνι.

«Τι να κάνουμε πρώτα;» ρώτησε ο Τζώννου. Άνοιξε το κουτί και έβγαλε μερικά εικονογραφημένα βιβλία και ένα παιχνίδι με κάρτες.

«Κι αν βγάλουμε το κυριακάτικο κουτί;» ρώτησε ο Τζώννου.



«Ας παίξουμε το παιχνίδι αντιστοίχισης των ηρώων των γραφών» είπε η Τζέννα.

Το παιχνίδι είχε κάρτες με απεικονίσεις προφητών από το Βιβλίο του Μόρμον. Η Τζέννα άπλωσε τις κάρτες στο πάτωμα με την όψη προς τα κάτω. Διάλεξαν εναλλάξ κάρτες και προσπαθούσαν να βρουν τις αντίστοιχες.

Ο Τζώννου πήρε δύο διαφορετικές κάρτες με τον αρχιστράτηγο Μορόνι επάνω τους. «Ταίριαξα δύο κάρτες!» φώναξε.

«Κι εγώ!» Η Τζέννα σήκωσε δύο κάρτες που έδειχναν τη Σαρία.

Ο Τζώννου και η Τζέννα έπαιξαν μερικούς ακόμη γύρους. Ήταν

διασκεδαστικό να σκέπτονται τις αγαπημένες τους ιστορίες από το Βιβλίο του Μόρμον.

Ύστερα από λίγο η Τζέννα είπε: «Ας κάνουμε κάτι άλλο».

«Εντάξει. Ας παίξουμε μια από τις αγαπημένες μας ιστορίες από τις γραφές. Θα έχουμε θέατρο γραφών!» Ο Τζώννου άρχισε να παίρνει τις κάρτες.

«Ναι!» Η Τζέννα βοήθησε στο μάζεμα του παιχνιδιού και να το βάλει στην άκρη.

Ο Τζώννου έψαξε στο κουτί μέχρι να βρει μερικά από τα κοστούμια. Έβγαλε μια χνουδωτή καφέ ρόμπα και τη φόρεσε. «Είμαι ο Σαμουήλ ο Λαμανίτης!» Ανέβηκε σε μια καρέκλα και έκανε τον Σαμουήλ, που δίδασκε στο τείχος της πόλης.

Η Τζέννα άνοιξε το βιβλίο με απεικονίσεις από το Βιβλίο του Μόρμον. Έψαξε τις σελίδες μέχρι να φτάσει στον Σαμουήλ τον Λαμανίτη. Το διάβασε δυνατά, ενώ ο Τζώννου έπαιζε την ιστορία.

Τα παιδιά έκαναν εξάσκηση στην ιστορία μερικές φορές. Ο Τζώννου αισθάνθηκε ζεστασιά και γαλήνη μέσα του. Ένωσε καλά που θυμήθηκε τους προφήτες που δίδαξαν για τον Ιησού Χριστό.

Όταν αισθάνθηκαν έτοιμοι, ο Τζώννου έτρεξε και πήρε τη μαμά, τον μπαμπά και τη μικρότερη αδελφή τους, τη Μακέννα. «Ελάτε να δείτε το έργο μας!»

Η Τζέννα στεκόταν στη μέση του δωματίου με τα χέρια της ανοικτά. «Καλώς ήλθατε στο θέατρο γραφών μας. Σήμερα θα παρουσιάσουμε την ιστορία του... Σαμουήλ του Λαμανίτη!»

Κατόπιν άρχισε την ιστορία. «Πριν από πολύ καιρό, ένας προφήτης ονόματι Σαμουήλ ήλθε να διδάξει τους Νεφίτες...»

Όταν ήλθε η σειρά του Τζώννου, στάθηκε όρθιος στην καρέκλα. Μίλησε με δυνατή φωνή. «Είμαι ο Σαμουήλ και ο Επουράνιος Πατέρας θέλει να κάνετε καλές επιλογές. Σταματήστε να κάνετε άσχημα πράγματα. Επειδή σε πέντε χρόνια ο Ιησούς Χριστός θα γεννηθεί».

«Η δύναμη του Θεού ήταν με τον Σαμουήλ» είπε η Τζέννα. Τελείωσε την αφήγηση της υπόλοιπης ιστορίας. Όταν τελείωσε, η μαμά, ο μπαμπάς και η Μακέννα χειροκρότησαν. «Αυτό ήταν υπέροχο!» είπε η μαμά.

Ο Τζώννου και η Τζέννα υποκλίθηκαν. Είχαν πλατιά χαμόγελα.

«Ας παίξουμε άλλο ένα έργο» είπε ο Τζώννου.

«Θα θέλαμε πολύ να δούμε κι άλλο ένα» είπε η μαμά. Η Μακέννα χειροκρότησε και χαμογέλασε.

Η Τζέννα και ο Τζώννου επέστρεψαν τρέχοντας στο κυριακάτικο κουτί για να πάρουν κι άλλα κοστούμια.

«Η Κυριακή είναι διασκεδαστική! Μου αρέσει να μαθαίνω για τις γραφές» είπε η Τζέννα.

«Και για τον Ιησού». Ο Τζώννου χαμογέλασε καθώς βρήκε ένα άλλο κοστούμι. Η Κυριακή ήταν πραγματικά μία ξεχωριστή ημέρα! ●

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΣΗΜΑΝΙΑ J. C. TENNEY



Μπορείτε να διαβάσετε για τον Σαμουήλ τον Λαμανίτη στο Ήλαμαν 16:1-3.