

Julia Willardson

(Baseret på en virkelig hændelse)

Denne hændelse fandt sted i USA.

Janie lukkede sin bog og sukkede glad. Det var hendes yndlingsbog! Hun havde allerede læst den færdig tre gange. Hun elskede at læse.

»Tror I, at jeg kan bygge et lille bibliotek?« spurgte Janie mor og far senere den dag. Hun ville gerne hjælpe andre ved at dele bøger med dem.

»Hvad er et lille bibliotek?« spurgte far.

»Det er en kasse, man stiller udenfor med bøger i,« sagde Janie.

»Folk kan låne dem gratis. Eller de kan efterlade bøger, som andre kan læse.«

»Det synes jeg er en rigtig god ide,« sagde mor.

Far nikkede. »Vi kan hjælpe dig med at bygge den.«

»Tak,« sagde Janie. »Måske kan vi sælge bagværk for at tjene penge til materialerne!« Janie og hendes søster, Carli, lavede skilte, der bekendtgjorde salget af småkager.

Det lille bibliotek

De placerede dem rundt omkring i nabolaget. Mor og far fortalte folk om salget af småkager på internettet. Janie var så spændt på det!

Janie havde det rigtig sjovt med at lave lækkerier. Hun lavede småkager, sprøde morgenmadsbarer og andre kager.

Snart kom dagen, hvor bagværket skulle sælges. Janie, Carli og deres ven Bella satte et bord op i forhaven. De solgte de lækre ting til mange af deres naboer. Nogle mennesker donerede også ekstra penge. Janie lagde alle pengene i en særlig krukke.

Efter salget af småkager fik Janie en anden idé. Hun deltog i en konkurrence på et marked i byen med nogle af sine yndlingskager og vandt en præmie! Hun lagde pengene i bøtten med de andre penge til sit lille bibliotek.

Nu, hvor Janie havde pengene til det lille bibliotek, havde hun brug for bøger at fylde det med. Hun gik fra dør til dør og bad sine naboer om at donere bøger,

de ikke havde brug for mere. Nogle venner kom forbi for at give Janie deres bøger.

Det var endelig tid til at bygge hendes lille bibliotek. Janie brugte de penge, hun havde tjent, til at købe forsyninger. Hun tegnede et design af kassen og målte op. Far hjalp hende med at skære træet til, og Janie hjalp ham med at samle stykkerne.

Mor fyldte revnerne og sømmene for at holde vandet ude, når det regnede. Janie hjalp med at hænge et skilt op, der fortalte folk, at de skulle tage en bog eller dele en bog.

Til sidst tog Janie og hendes familie kassen ud i forhaven ved siden af deres store, skyggefulde træ. Far satte en pæl i jorden, og sammen satte de kassen på pælen. De havde lavet et lille bibliotek!

Far lagde tre tunge sten rundt om pælen. »Det skulle sørge for, at det ikke blæser ned,« sagde han.

»Jeg elsker det,« sagde Janie. »Nu kan vi lægge bøgerne indenfor.« De fyldte det lille bibliotek med de donerede bøger. Derefter tog Janie hen for at tjekke det lille bibliotek hver dag. Hun elskede at se, hvilke bøger folk lagde i det eller tog med hjem. En dag så hun en lille pige vælge en af Janies egne yndlingsbøger! Hun var så glad for, at hun kunne hjælpe sine naboer ved at dele bøger på det lille bibliotek. ●