

Tommys dåliga väldigt dag

Gayle Kinney-Cornelius
(Baserad på verkliga händelser)

Det här hände i USA.

Tommy satt på trappan till sitt hem och suckade. Vilken hemsk dag!

Den morgonen hade han spillt frukost på sig själv. De enda rena byxor han hittade var för små. Han blev sen till skolan. Hans lärare lät honom inte gå ut på rasten eftersom han

"Jag ska bara sitta här så att inget annat dåligt händer", sa Tommy.

hade glömt sin bok. Sedan, på väg hem från skolan, snubblade han på trottoaren och slog sig på knät. Och när han gick ut för att leka hade cykeln fått punktering. Allt hade gått fel!

"Jag ska bara sitta här så att inget annat dåligt händer", sa Tommy. Men det kändes värre och värre ju längre han satt.

Då hörde Tommy ett rafsande ljud i närheten. Han tittade upp och såg herr Johnson kratta löv i sin trädgård. Herr Johnson bodde helt ensam i huset bredvid.

Tommy tyckte inte alls om att kratta löv. Han tittade på herr Johnson som försökte samla ihop löven och lägga dem i en stor säck. Men han kunde bara få i några få löv. Bladen föll hela tiden tillbaka på marken.

Herr Johnson har det jättejobbigt, tänkte Tommy. När pappa krattade löv hjälpte Tommy honom att hålla upp säcken. Det skulle vara ganska svårt för en person att göra det jobbet själv.

Varför hjälper inte någon honom? undrade Tommy.

Då kom Tommy på något. *Han skulle hjälpa till!*

Tommy hoppade ner från trappan och gick fram till herr Johnson. "Jag kan hålla upp säcken åt dig."

"Åh, tack så mycket", sa herr Johnson. "Min rygg kan inte böja sig som förr i tiden."

Tommy höll i säcken och hjälpte till att fylla nästa också. Sedan tog han en kratta och hjälpte till med resten av löven.

Medan de arbetade tillsammans berättade herr Johnson skämt och roliga historier. Tommy skrattade tills han hade ont i magen. Snart började han glömma att han spillt sin frukost, missat rasten och slagit i knät.

När mamma ropade att det var dags för middag upptäckte Tommy att de hade



Vad gjorde Tommy för att göra sin dag bättre?

krattat hela trädgården. Och det hade varit roligt!

"Tack för hjälpen", sa herr Johnson.

"Inga problem." Tommy vinkade hej då. "Vi ses!"

Tommy gick hem och satte sig bredvid pappa vid middagsbordet.

"Hur var din dag?" frågade pappa honom.

Tommy log brett. "Det var den bästa dagen någonsin!" ●