

Insektsbett och välsignelser

Carlos behövde hjälp.

Jane McBride
(Baserad på verkliga händelser)

Det här hände i USA.

Carlos rynkade pannan åt sig själv i badrumsspeglin. Hans ansikte och armar var helt röda. Hans solbränna var värre än han trott. Och han hade en massa kliande insektsbett på armar och ben. Det hade varit roligt att vandra med primärklassen, men nu gjorde hans hud ont överallt!

Carlos tittade på sin ryggsäck på golvet. Solkrämen och myggsprejen som mamma hade packat låg kvar i den. Han borde ha använt dem som hon sa åt honom. Men han hade inte trott att han behövde dem.

Carlos öppnade skåpet och hittade den lilla flaskan hans mamma alltid använde vid solsveda. Han strök gelen på

ansiktet. Den kändes sval mot hans varma hud.

Sedan strök Carlos gelen på armarna. Men han kunde inte hitta salvan för insektsbetten. Efter en stund gav han upp. Han behövde hjälp. Han skulle behöva prata med mamma.

Han hittade mamma i köket. När hon såg hans solbrända ansikte såg hon orolig ut. Carlos trodde att hon skulle bli arg på

honom för att han inte använt solkrämen. Men det blev hon inte.

"Hur är det med dig?" frågade hon. "Det måste verkligen göra ont."

"Ja." Han hängde med huvudet. "Kan du hjälpa mig? Snälla?"

"Självklart." Mamma ledde Carlos till badrummet. Hon tittade in i skåpet och tog fram en liten tub.

"Det här borde hjälpa så att betten sluta klia", sa hon. Hon gned lite kräm på varje bett.

"Sådär", sa hon och skruvade korken på tuben. "Jag hoppas att det hjälper."

"Tack, mamma." Carlos tittade ner i golvet. "Jag är ledsen att jag inte använde grejerna du packade åt mig. Jag borde ha lyssnat på dig. Jag trodde att jag visste bäst, men det gjorde jag inte."

Hon pussade honom på toppen av huvudet. "Var så god. Ibland tror jag också att jag vet bäst. Och då visar min himmelske Fader mig att jag inte alls visste bäst." Hon sänkte rösten till en viskning. "Till och med vuxna kan göra misstag."

Carlos skrattade. Sedan rynkade han på pannan. "Om jag hade lytt dig skulle jag inte ha så ont just nu."

BUDEN ÄR EN VÄLSIGNELSE

Vår himmelske Fader ger oss bud därför att han älskar oss. Han vill att vi ska vara trygga och göra bra val så att vi kan bo hos honom igen. När vi lyder honom och håller oss kvar på förbundsstigen välsignar han oss (se Mosiah 2:41). Och när vi varit olydiga kan vi omvända oss och försöka igen tack vare Jesus Kristus och hans försoning.

"Jag tror det är precis så många av vår himmelske Faders barn känner när de inte lyder honom", sa mamma. "De önskar att de hade lyssnat på honom. Och han lider med sina barn när de har ont, precis som jag gör med dig nu."

"Men han kan hjälpa dem att må bättre", sa Carlos. "Precis som du har hjälpt mig. Eller hur?"

Mamma log. "Det stämmer! När vi omvänder oss kan vår himmelske Fader och Jesus Kristus hjälpa oss. Och sedan kan vi göra bättre val i framtiden."

Carlos log också. Hans solbränna och insektsbett gjorde fortfarande ont, men han visste att han skulle läka. Och nästa gång skulle han göra ett bättre val! ●

