

Het Schrifttheater

'Misschien kunnen we de zondagdoos pakken', zei Jonny.



Rebekah Jakeman

(Gebaseerd op een waargebeurd verhaal)

Dit verhaal speelde zich af in de Verenigde Staten.

'Ik verveel me.' Jonny lag in de woonkamer op de grond.

Zijn zus Jenna staarde uit het raam. 'Er is niets te doen', zei ze.

Jonny keek naar het plafond. Waarom waren zondagen altijd zo saai?

Toen schoot hem iets te binnen. 'Misschien kunnen we de zondagdoos pakken', zei Jonny. De zondagdoos zat vol spelletjes voor de zondag.

Er verscheen een brede glimlach op Jenna's gezicht. 'Dat klinkt leuk.'

Jonny en Jenna renden naar mama's kamer. Ze sleurden de grote doos de woonkamer in.

'Wat gaan we eerst doen?' vroeg Jonny. Hij deed de doos open en haalde er wat prentenboeken en een kaartspel uit.

'Laten we het memoryspel over helden uit de Schriften spelen', zei Jenna.

Het spel bestond uit kaartjes met afbeeldingen van figuren uit het Boek van Mormon. Jenna legde de kaartjes ondersteboven op de grond. Ze draaiden om de beurt een kaartje om en probeerden twee dezelfde te vinden.

Jonny draaide twee verschillende kaartjes om met opperbevelhebber Moroni erop. 'Ik heb er een!' riep hij.

'Ik ook!' Jenna liet twee kaartjes met Sariah erop zien.

Jonny en Jenna speelden nog een tijdje door. Het was leuk om aan hun lievelingsverhalen uit het Boek van Mormon te denken.

Na een tijdje zei Jenna: 'Kom, we doen iets anders.'

'Oké. We kunnen een van onze lievelingsverhalen uit de Schriften naspelen. Een echt Schrifttheater!' Jonny begon de kaartjes op te rapen.

'Goed idee!' Jenna hielp het spel opruimen en legde het weg.

Jonny dook in de doos en haalde een paar kostuums boven. Hij trok een wollige bruine mantel aan. 'Ik ben Samuel de Lamaniet!' Hij sprong op een stoel en deed alsof hij Samuel was die op de stadsmuur predikte.

Jenna deed het prentenboek over het Boek van Mormon open. Ze bladerde erdoor tot ze bij Samuel de Lamaniet kwam. Ze las het verhaal voor terwijl Jonny het uitbeelde.

De kinderen oefenden het verhaal een paar keer. Jonny voelde zich warm en blij. Het voelde goed om aan profeten te denken die over Jezus Christus hebben verteld.

Toen ze klaar waren, ging Jonny mama, papa en hun zusje, Makenna, halen. 'Willen jullie ons toneelstukje zien?'

Jenna stond in het midden van de kamer met haar armen wijd uitgestrekt. 'Welkom in ons Schrifttheater. Vandaag presenteren we u het verhaal van ... Samuel de Lamaniet!'

Toen begon de voorstelling. 'Er was eens heel lang geleden een profeet die Samuel heette. Samuel ging de Nephieten onderwijzen ...'

Toen was het aan Jonny. Hij ging op een stoel staan en sprak met luide stem: 'Ik ben Samuel, en onze hemelse Vader wil dat jullie goede keuzes maken. Doe geen slechte dingen meer. Want over vijf jaar wordt Jezus Christus geboren.'

'God was bij Samuel', zei Jenna. Ze vervolgde het verhaal. Toen ze klaar waren, applaudisseerden mama, papa en Makenna.

'Dat was super!' zei mama.

Jonny en Jenna maakten een buiging. Ze glimlachten breed.

'Laten we er nog een doen!' zei hij.

'We zouden graag nog een toneelstukje zien', zei mama. Makenna klapte in haar handen en glimlachte.

Jenna en Jonny snelden terug naar de zondagdoos om meer kostuums te halen.

'De zondag is leuk! Ik leer graag over de Schriften', zei Jenna.

'En over Jezus.' Jonny glimlachte toen hij een ander kostuum vond. De zondag was echt een bijzondere dag! ●



Je kunt in Helaman 16:1-3 over Samuel de Lamaniet lezen.