

Een doopbelofte

'Waarom wil je gedoopt worden?' vroeg papa.

Jewelene Carter

(Gebaseerd op een waargebeurd verhaal)

Dit verhaal speelde zich af in de Verenigde Staten.

Papa, mag ik me laten dopen wanneer ik 8 ben?' vroeg Keaton.

Papa keek op van het spelletje dat ze aan het spelen waren. 'Dat is een belangrijke beslissing. Kun je niet beter wachten tot je 18 bent?'

Keaton dacht na. 'Maar ik ben nu bijna 8. En 18 duurt nog zo lang!'

Papa was even stil. Hij verplaatste zijn pion. 'Waarom wil je gedoopt worden?'

'Ik hou van Jezus', zei Keaton. 'En ik wil Hem volgen.'

'Dat is een goede reden om je te laten dopen', zei papa. Hij glimlachte. 'Als dat is wat je wilt,

dan zal ik je steunen. Of je nu 8 of 18 bent.'

Keaton sloeg zijn armen om papa heen. 'Dank je!'

Papa was geen lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Maar hij ging soms wel met Keaton en mama naar de kerk. En als Keaton tijdens de avondmaalsdienst een toespraak hield of met de andere jeugdwerk-kinderen zong, kwam papa altijd.

Na het spelletje trof Keaton mama in de keuken aan.

'Papa zei dat ik me mag laten dopen wanneer ik 8 ben', zei hij.

Mama glimlachte. 'Dat is geweldig! Heb je erover nagedacht door wie je gedoopt wil worden?'

Keaton zette de borden op tafel. 'Denk je dat opa dat zou kunnen doen?' Opa en oma waren op zending in een andere stad.

'We kunnen het vragen', zei mama.

Na het eten videobelde Keaton opa en oma met mama's telefoon. Nadat de telefoon een paar keer was overgegaan, zag hij hun glimlach op het scherm.

'Hoi, oma! Hoi, opa!' zei Keaton. 'Raad eens wat! Ik laat me dit jaar voor mijn verjaardag dopen.'

'Geweldig!' zei oma.

'Wil jij me dopen, opa?' vroeg Keaton.

Toen werd opa's glimlach nog breder. 'Heel graag!'

Toen zijn doopdag aanbrak, was Keaton er helemaal klaar voor. Mama en papa namen hem mee naar een klein kerkgebouw in de buurt van de plek waar opa en oma op zending waren.

Keaton en opa hadden witte kleren aan. Ze zaten naast elkaar terwijl iedereen zong. Toen sprak mama het gebed uit.

Daarna gaf papa een toespraak. 'Bij de doop belooft je Jezus Christus te volgen en zijn geboden te onderhouden. Hij leerde ons om van elkaar te

houden. Liefhebben is de beste manier van leven', zei hij.

Keaton keek naar de afbeelding van Jezus die papa omhooghield.

'Als we anderen liefhebben, hebben ze het gevoel dat er naar ze wordt omgekeken. Zo voelen wij ons ook gelukkig en vredig.' Papa keek Keaton recht aan. 'Ik ben er trots op dat je vandaag belooft Jezus Christus te volgen. Ik hoop dat je doop je er altijd aan zal herinneren om God en anderen lief te hebben.'

Keaton gaf papa een dikke knuffel. Toen volgde hij opa naar de kleine doopvont. Keaton legde zijn ene hand op opa's arm en zijn andere in opa's hand. Opa sprak de woorden van het doopgebed uit. Daarna liet hij Keaton in het water zakken.

Toen Keaton uit het water kwam, glimlachte hij. Het was hem gelukt! Hij had Jezus Christus gevolgd. Hij zou ook kort daarna bevestigd worden en de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dan werd hij lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Keaton keek ernaar uit zich aan zijn belofte te houden om Jezus indachtig te zijn en zijn geboden te onderhouden. ●



ILLUSTRATE ALYSSA TALLENT



Keaton volgde het voorbeeld van Jezus Christus door zich te laten dopen! Hoe volg jij het voorbeeld van de Heiland?