

NEDRÄKNING TILL JUL



Gretchen Picklesimer Kinney
(Baserad på verkliga händelser)

Det här hände i Tyskland.

"Mathis! Emilian!" ropade mamma. "Det är dags att tända ljusen på kransen."

Mathis lade ner boken och sprang till vardagsrummet. Hans lillebror Emilian följde efter honom.

Det fanns mycket som Mathis tyckte om med julen. Han tyckte om att baka lebkuchenkakor. Han tyckte om att pynta granen. Men hans favoritdel var att tända ljusen för att förbereda sig för julen.

De kallade det för adventskransen. Kransen hade fyra röda ljus på gröna grenar. I Tyskland tände folk ljusen varje söndag månaden före julafton. Första veckan tände de ett ljus. Veckan därpå tände de två. Den tredje tände de tre. Söndagen före julafton tände de alla fyra.

Mathis tittade på när pappa hjälpa Emilian tända två ljus. De klara lågorna såg glada ut.

"Mamma, vad betyder *advent*?" frågade Mathis.

"Advent är tiden före jul", sa mamma. "Ljusen hjälper oss att räkna ner dagarna. Och det gör också våra adventskalendrar!"

Mamma sträckte sig mot det vackra trähuset ovanpå bokhyllan. Hon ställde det på bordet. Mathis blev glad bara av att se det.

De hade två adventskalendrar i år. De var inte vanliga kalendrar. De var speciella, bara till jul! Den första var det lilla trähuset med 24 dörrar – en för varje dag före jul.

"Det är din tur att öppna en dörr!" sa mamma.

Mathis log och öppnade dagens dörr. Det fanns två små godisar inuti! Han gav en till Emilian.

"Vet du", sa pappa, "*advent* betyder också ankomsten av någon eller något viktigt. Kommer du ihåg vems ankomst vi firar på julen?"

"Jesus!" sa Mathis och Emilian tillsammans.

Mamma nickade. "Människor väntade i tusentals år på att Jesus Kristus skulle komma. Vi firar hans födelse under julen. Och en dag ska han komma till jorden igen."

Mathis föreställde sig hur det skulle vara när Jesus kom tillbaka. Det fick honom att känna sig varm inombords.

"Öppna den andra kalendern, Mathis!" sa Emilian.

"Okej!" Mathis sträckte sig efter den andra kalendern. Oma (mormor) hade gjort den bara för dem. Det var en galge med 24 långa band som hängde från den. Varje band hade en vikt pappersbit med ett skriftställe om Jesus Kristus knutet till det. Varje dag före jul fick de läsa ett nytt skriftställe om Jesus.

Mathis tog bort nästa papperslapp från bandet. "Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket", läste han. "I dag har en Frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren."*

Mathis kände sig lugn när han och hans familj såg ljusen lysa. Om två veckor skulle de tända alla fyra ljusen och väntan på julen skulle vara över! Men Mathis visste att julen inte var det enda de väntade på. De väntade på att Jesus Kristus skulle komma. ■

Mathis favorit-tradition var att tända julljusen.



ILLUSTRATIONER: VIOLET LEMAY

* Lukas 2:10-11