

Studieactiviteit 2:

Onvermoeid de wil van de Heer doen

Denk na over een keer dat je werd gevraagd iets te doen wat erg moeilijk leek. De Heer geeft de profeet Nephi moeilijke geboden wanneer Hij hem vraagt om de goddeloze Nephieten tot bekering te roepen. Hoewel het moeilijk is, werkt Nephi ijverig om de wil van de Heer te volgen.

Lees Helaman 10:4–5 en ga na wat de Heer naar aanleiding van Nephi's getrouwheid zegt.

We leren uit deze verzen onder meer het volgende: Als we ernaar streven de wil van de Heer te doen en Hem onvermoeid dienen, zal de Heer ons op vele manieren zegenen.

- Wat kan het moeilijk maken om de wil van de Heer te willen doen?
- Wat kun je over de Heer indachtig zijn waardoor het makkelijker wordt om zijn wil te volgen in plaats van je eigen wil?

Het woord *onvermoeid* in deze verzen betekent onvermoeibaar of ijverig.

- Op welke manieren heeft Jezus Christus onze hemelse Vader 'onvermoeid' gediend?
- Hoe kun jij onze hemelse Vader en Jezus Christus in deze tijd onvermoeid dienen?

Bedenk een doel dat je kunt stellen om de wil van onze hemelse Vader te zoeken en Hem onvermoeid te dienen. Noteer je doel eventueel in je studiedagboek.

Studieactiviteit 3: De verzegelbevoegdheid

Stel je voor dat de Heer je de macht geeft om te doen wat je ook van Hem vraagt. God zegt tegen de profeet Nephi dat Hij Nephi alles zal geven wat hij ook verlangt, omdat hij 'niet [zal] vragen wat tegen [Gods] wil is' (Helaman 10:5).

Lees in Helaman 10:7 een van de dingen waar de Heer Nephi de macht toe geeft.

De macht in vers 7 noemen we de verzegelbevoegdheid. Uit dit vers leren we dat de verzegelbevoegdheid op aarde en in de hemel bindt en ontbindt. Het kan nuttig zijn om te weten dat binden connectie maken of koppelen betekent, en dat ontbinden ontkoppelen of doen verdwijnen betekent.

De genoemde verzegelbevoegdheid in vers 7 is dezelfde verzegelbevoegdheid die Elia (zie 1 Koningen 17:1), Petrus en de apostelen (zie Mattheüs 16:15–19; 18:18) en Joseph Smith (zie Leer en Verbonden 132:46) hadden. De sleutels van deze zelfde macht berusten tegenwoordig bij de president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en bij hen aan wie hij die sleutels delegeert. Met die macht kunnen families door middel van tempelverordeningen voor eeuwig met elkaar verzegeld worden.

- Waarom wil onze hemelse Vader dat we verbonden sluiten die op dit leven en het hiernamaals betrekking hebben?
- In hoeverre ben je gezegend door de kennis dat gezinnen en families voor eeuwig met elkaar verzegeld kunnen worden?
- Hoe beïnvloedt de kennis dat gezinnen en families voor eeuwig verenigd kunnen worden je denkwijze of keuzes nu?