

## ACTIVITEIT 1

# Ernstig van aard

Lees Mormon 1:2, 15 en markeer eventueel het woord ‘ernstig’. (Je kunt in je Schriften noteren dat ernstig eerbiedig, serieus en bedachtzaam kan betekenen.)

Lees het volgende citaat van president Boyd K. Packer (1924–2015) van het Quorum der Twaalf Apostelen:



‘We hebben golven van eerbied en gebrek aan eerbied in de kerk gezien. Hoewel velen een groot compliment verdienen, dwalen we toch af. We hebben reden tot grote bezorgdheid. [...]

Oneerbiedigheid past uitstekend bij de doelstellingen van de tegenstander om de gevoelige kanalen van openbaring in zowel de geest als het verstand te storen. (Boyd K. Packer, ‘Reverence Invites Revelation’, *Ensign*, november 1991, 22.)

- Wat zijn enkele zaken waar we eerbiedig en ernstig mee om moeten gaan, maar waar sommigen oneerbiedig mee omgaan?
- In welke opzichten is de Heiland ernstig van aard (eerbiedig, serieus en bedachtzaam)?

## ACTIVITEIT 2

# Vlug van begrip

Lees Mormon 1:2 en markeer eventueel de zinsnede ‘vlug van begrip’.

Lees het volgende citaat van ouderling David A. Bednar van het Quorum der Twaalf Apostelen:



‘Als wij vlug van begrip zijn, zullen we meteen waarnemen en gehoorzamen. Beide fundamentele elementen – waarnemen en gehoorzamen – zijn essentieel om vlug van begrip te kunnen zijn. En de profeet Mormon is een indrukwekkend voorbeeld van deze gave. (David A. Bednar, ‘Vlug van begrip’, *Liahona*, december 2006, 16.)

- Welke leringen heb je gevonden die nuttig zijn om vlug op te merken en te gehoorzamen? Waarom?
- Welk advies zou je geven aan een vriend die vindt dat gehoorzaamheid aan de Heer tot later kan wachten?
- In welke opzichten is Jezus Christus een voorbeeld van vlug van begrip zijn?