

Tack vare Jesus



Äldste José A. Teixeira
presidentskapet för de sjuttio

I Portugal ställer många människor fram julkrubbor för att visa Jesus födelse. Man kan se julkrubbor över hela landet under julen.

Som barn älskade jag att sätta upp julkrubban. Varje jul tog vi fram en trälåda. Den var fylld med små statyetter av människor, hus, bönder och djur. Vi hittade färsk mossa, hö och stenar och skapade små kullar, dalar, träd och åkrar. Vi använde till och med glasbitar för att likna floder och strömmar.

Vi byggde krubban i dagar eller veckor, en bit i taget. Det viktigaste var att lägga till personer från berättelsen i skrifterna. Vi satte Maria, Josef, herdarna, änglarna och andra i centrum och berättade om dem.

När juldagen kom lade vi Jesusbarnet i krubban. Sedan berättade vi om Jesus Kristus. Vi pratade om att han är den allra största gåvan tack vare det han gjorde för oss. Han ger oss frid och hopp. Han hjälper oss veta vilka vi är och varför vi är här. Han vägleder och tröstar oss.

Tack vare Jesus kan vi dela med oss av vårt ljus. Vi kan ge andra kärlek, vänlighet och tjänande, även när det känns som om vi inte har så mycket att ge. ●

ILLUSTRATIONER: BROOKE SMART



Anpassad från "Christmas's Greatest Gift" [Julens största gåva], första presidentskapets julandakt, 4 dec. 2022, Evangeliebiblioteket.

Hitta dem!

Kan du hitta de gömda sakerna på den här bilden?

