

Min nya kompis



Sam R., 11 år, Illinois, USA

Förra året satte jag upp som mål i programmet Barn och ungdomar att få nya vänner. Det var svårt eftersom jag redan kände alla i min årskurs sedan förskolan. Men i femman i år gick jag med i ett program som heter "Fadderkompisarna". I Fadderkompisarna arbetar femteklassare med yngre barn som har inlärningssvårigheter.

Första dagen med Fadderkompisarna blev jag hopparad med en liten kille som hette Carter.* Han pratade inte så mycket, men han ville genast leka med sparkcyklarna. Jag klev upp på en och han började jaga mig. Jag sparkade iväg och lät honom sedan fånga mig varje gång. När det var dags att gå ville jag bara tillbaka till idrottshallen och leka med Carter.

När det var dags för Fadderkompisarna igen gick jag till idrottshallen. När Carter såg mig började han hoppa upp och ner. Det ögonblicket betydde så mycket för mig. Det betydde att han var min vän lika mycket som jag var hans.

Kung Benjamin sa i Mormons bok att när vi tjänar andra så tjänar vi vår Frälsare. I Mosiah 2:17 står det: "Och se, jag säger er detta för att ni ska kunna lära visdom, för att ni ska kunna förstå att när ni är i era medmänniskors tjänst, är ni endast i er Guds tjänst."

Jag känner mig jätteglad när jag tjänar Carter. Men det får mig att må ännu bättre när jag tänker på att varje gång jag tjänar Carter så tjänar jag Jesus. Jag är tacksam för att programmet Barn och ungdomar hjälper oss att sätta upp och arbeta på mål, och att vi får välsignelser när vi gör de målen – som att hitta nya vänner! ●

*Namnet har ändrats

Vilka mål har du satt upp för programmet Barn och ungdomar? Skriv och berätta för oss! Se omslagets baksida för att få veta hur du gör det.

