



Wie is koning Benjamin?

Koning Benjamin was een profeet van God en een rechtschapen koning. Hij riep zijn volk bijeen om het te onderwijzen. Hij stond op een toren zodat meer mensen hem konden horen. De mensen zetten hun tenten rondom de toren op om te luisteren. Het was net een algemene conferentie!



Koning Benjamin legde uit dat Jezus Christus op aarde geboren zou worden. Jezus zou wonderen verrichten. Hij zou lijden en sterven voor de zonden van alle mensen. Hij zou daarna opstaan, zodat wij allemaal weer konden leven!

Koning Benjamin nodigde de mensen uit om de naam van Christus op zich te nemen. Dat betekent dat ze een verbond zouden sluiten, of een belofte zouden doen, om God te volgen en zijn geboden te onderhouden.



Tegenwoordig laten we zien dat we gewillig zijn de naam van Christus op ons te nemen wanneer we ons laten dopen. ●

ANTWOORDEN: GOD; DE GEBODEN ONDERHOUDEN, DE GEEST

ILLUSTRATIES: SIMINI BLOCKER

Schriftenquiz

Met wie sloten de mensen een verbond, nadat ze naar koning Benjamin hadden geluisterd? (Mosiah 5:5)

Wat moest koning Noach volgens Abinadi doen om gered te worden? (Mosiah 12:33)

Met wat werden Alma en Helam vervuld toen ze uit het water kwamen? (Mosiah 18:14)

Ik kan in het Boek van Mormon lezen!

Kleur als je hebt gelezen een deel van de plaat in. Je kunt deze Schriftteksten lezen uit het leesschema van *Kom dan en volg Mij*.

Week 1: Mosiah 4:9

Week 2: Mosiah 7:19

Week 3: Mosiah 16:9

Week 4: Mosiah 18:8-10



Maak iets wat je herinnert aan wat de profeten van de Heer hebben gezegd. Laat ons weten wat je hebt gemaakt!