

# Isabela vertelt over verbonden



*Isabela komt uit Alajuela (Costa Rica). We vroegen haar wat het betekent om haar doopverbond na te komen.*



## Kun je wat over jezelf vertellen?

Ik ben 13 jaar. Ik hou van voetballen, koken, naaien, zwemmen en anderen dienen. Ik droom ervan om dierenarts te worden, omdat ik graag dieren help. Mijn lievelingseten is spaghetti en pizza, en mijn lievelingskleur is paars.



## Hoe kom jij je doopverbond na?

Elke week bekeer ik me en neem ik van het avondmaal. Ik heb een roeping in mijn jongevrouwenklas en probeer die serieus te nemen. Ik kom mijn verbond ook na door anderen te dienen.



## Hoe dien jij anderen?

Ik help mijn familieleden graag. Ik speel vaak met mijn 3-jarige nichtje, Lina, terwijl haar ouders werken. Ik help mijn grootouders graag als ze me nodig hebben. Ik help ook mijn klasgenootje met haar toetsen Frans.



## Vertel eens wat meer over je roeping.

Ik ben de eerste raadgeefster in mijn jongevrouwenklas. Mijn taak is onder andere de jongevrouwen dienen. Dat betekent dat ik ze help met wat ze nodig hebben. Ik ga naar de les en naar activiteiten, en ik probeer vriendschap te sluiten met meisjes uit mijn klas die niet komen.

## Welk advies zou je iemand geven die voor het eerst een roeping heeft?

Ik zou zeggen dat ze niet bang hoeven te zijn. Een roeping is een manier om met het werk van onze hemelse Vader te helpen. Jouw voorbeeld is de beste manier om anderen te helpen! ●

