

DIT IS PANYA



Jezus volgen in Thailand

Hoe Panya Jezus volgt

Panya nodigt haar neef uit om met haar mee naar de kerk te gaan. Als hij dat doet, zorgt Panya dat hij zich welkom voelt. Ze neemt hem mee naar het jeugdwerk. Dan kan hij de andere kinderen beter leren kennen.

Thuis helpt Panya door haar lunchbox en haar schoenen schoon te maken. 'Ik heb plezier als ik help', zegt Panya. Ze woont bij haar tante en oma, en ze helpt ze graag. Ze vouwt ook elke ochtend haar deken op.

Panya's moeder is onlangs overleden. Als Panya haar moeder mist, bidden haar tante en zij samen tot hun hemelse Vader. Na het gebed voelt ze zich geliefd. 'Als ik bid, voel ik dat Jezus bij me is', zegt ze. ●



Panya met haar oma en tante.

Jij kunt ook Jezus volgen!

Wat heb jij gedaan om Jezus te volgen? Laat het ons weten! Op de achteromslag staat hoe je dat doet.



สวัสดี!



Over Panya

- LEEFTIJD:** 7
- WOONPLAATS:** Nonthaburi (Thailand)
- TAAL:** Thai
- DOEL:** interieurontwerpster worden en kamers in huizen en gebouwen inrichten
- HOBBY'S:** dansen, fietsen, piano leren spelen, zwemmen, lezen en taekwondo
- GEZIN:** Panya, tante en oma

Hier houdt Panya van

- VERHAAL OVER JEZUS:** zijn doop (zie Mattheüs 3:13-17)
- VAKANTIE- OF GEZINSTRADITIES:** Kerstmis en gezinsreizen
- FRUIT EN GROENTE:** groene druiven en komkommer
- KLEUR:** paars
- JEUGDWERKLIEDJE:** 'Ik kijk graag naar de tempel' (Kinderliedjes, p. 99)