

**Tijdens het avondmaal denk ik aan Jezus (Mattheüs 26:26-29; Markus 14:22-24).**

Kleur de plaatjes. Knip de plaat langs de dikke lijn uit. Vouw die daarna zo langs de stippellijn dat het een boekje wordt met de bladzijdenummers in de juiste volgorde.

2

We nemen van het avondmaal zoals Jezus Christus dat in zijn tijd heeft ingesteld.



3

Ik kan luisteren als de avondmaalsgeden worden uitgesproken.



**Het avondmaal**



Jezus vertelt zijn apostelen voor het eerst over het avondmaal.



Ik kan tijdens het avondmaal aan Jezus denken.

1

4

