

Macys kärleksfulla sånger

Jeza Loren A. Baello

(Baserad på en verklig händelse)

Det här hände i Filippinerna.

"Jag saknar morfar", sa Macy till sin mormor. "Ända sedan han åkte till sjukhuset har jag velat hjälpa honom. Men jag vet inte hur."

Macy flyttade runt maten på tallriken. Det var hennes favoritfrukost – ris, ägg och varmkorv. Men hon var för ledsen för att äta.

Mormor lade armen om Macy. "Jag förstår. Ibland känner vi oss hjälplösa när någon vi älskar har det svårt. Men kom ihåg att det finns två personer som älskar oss mer än vi någonsin kan föreställa oss."

"Vilka?" frågade Macy.

"Vår himmelske Fader och Jesus Kristus", sa mormor. "När vi har tro på dem vägleder de oss och ger oss styrka."

Medan Macy lyssnade började hon känna sig hoppfull. Hon visste att vår himmelske Fader och Jesus kunde hjälpa morfar.

Den kvällen knäböjde Macy vid sängen och blundade.

"Himmelske Fader, vaka över morfar och hjälp honom att må bättre. Jag älskar honom och jag älskar dig också. Hjälp mig veta vad jag kan göra för honom."

Morgonen därpå vaknade Macy av att solen lyste in genom gardinen. Hon hade fått en idé! Något som hon och morfar tyckte om att göra tillsammans var att sjunga primärsånger och kyrkans psalmer. Kanske skulle det trösta honom!

Hon gick upp, bad sin morgonbön och frågade sedan mormor om hon fick besöka morfar. Snart var de på väg till sjukhuset tillsammans. Hon var glad att äntligen få se morfar igen och förhoppningsvis få honom att le.

"Även om du är liten", sa morfar, "har du ett stort hjärta fyllt av kärlek."



När Macy kom in i sjukhusrummet satt morfar upp i sängen med en filt över benen. Han såg trött ut. Men när han såg Macy lyste hans ansikte upp av glädje. Hon sprang fram till honom och gav honom försiktigt en kram.

"God morgon, morfar!"

"Vad för dig hit, min lilla lang-lang-Macy?"

Lang-lang betyder "kärlek". Det var morfars favoritnamn för Macy.

"Jag vill sjunga för dig", sa Macy. Hon satte sig bredvid honom på sängen och öppnade sin sångbok. "Jag är Guds lilla barn, och han har satt mig här ..." började hon.

Morfars ögon fylldes av glädjetårar. Han började också sjunga.

"... han givit mig ett jordiskt hem med far och mor så kär."*

Deras röster fyllde det lilla sjukhusrummet. Snart började mormor också sjunga. Macy hade en fridfull känsla i hjärtat när de sjöng tillsammans.

När de var klara räckte Macy ut handen och morfar höll den hårt.

"Vi ber, morfar."

De bad tillsammans och Macy bad sin himmelske Fader att välsigna morfar med styrka och att han skulle bli frisk.

Efter bönen tittade morfar på Macy. "Tack för dina fina tankar och böner. Du har hjälpt mig att må bättre. Fastän du är liten har du ett stort hjärta fyllt av kärlek."

Macy log. Hon var glad att hennes kärlek och tro hade hjälpt morfar att må bättre. Hon visste att vår himmelske Fader och Jesus Kristus alltid skulle finnas där för att hjälpa hennes familj i svåra tider. ●

ILLUSTRATIONER: CHRISANNE SERAFIN

* Barnens sångbok, s. 2.