

Hij is op
**8 oktober
1928**
geboren in de
Amerikaanse
staat Utah.



Hij vond het leuk om met zijn hond, Scotty, een collie, te spelen. Scotty liep zelfs met hem mee van en naar school!

Als jongen hielp hij met het vegen van de vloeren in het autobedrijf van zijn vader. Als volwassene hielp hij met het leiden van het bedrijf.



Aan de universiteit kreeg hij de bijnaam 'de bisschop' omdat zijn vrienden wisten dat hij zich aan zijn normen hield.

Hij ging in 1948 op zending naar Engeland. Daar was hij raadgever in het zendingspresidium.



Na zijn zending maakte hij op een dansavond kennis met zijn toekomstige vrouw, Barbara Bowen. Ze trouwden in de Salt Laketempel. Samen kregen ze zeven kinderen, en heel veel kleinkinderen en achterkleinkinderen.



Hij genoot ervan om een zending te zijn. Hij getuigde dat zendingswerk niet alleen de mensen helpt die de zendingen dienen, maar ook de zendingen zelf.



Hij woonde een tijd in Canada met zijn gezin omdat hij daar zendingspresident was.



In 1985 werd hij als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen geroepen.

