

# Vores kraft til at vælge

## Mulighed A: Hvad lærer vores evne til at vælge os om Gud?

Læs 2 Nefi 2:14, 16 og kig efter, hvad Lehi sagde om Gud og vores handlefrihed.

- Hvad lærte I?
- Hvorfor er det vigtigt at forstå, at Gud giver os evnen til selv at handle?
- Hvordan føles det at vide, at vor himmelske Fader stoler på, at I træffer jeres egne valg?

Tænk på en gang, hvor I brugte handlefriheden på en måde, som fik jer til at føle, at I gjorde vor himmelske Fader tilfreds.

- Hvorfor føler I, at jeres valg behagede Gud?

Det kan også være nyttigt at overveje de valg, I har truffet, som måske ikke har behaget Gud, og hvad I har lært af dem.

## Valgmulighed B: Hvad har Gud givet os for at hjælpe os til at foretage kloge valg?

Læs 2 Nefi 2:5, 13 og Moroni 7:16, og se efter følgende sandheder. Bemærk »loven« henviser til Guds befalinger.

Vi må kende forskel på godt og ondt for fuldt ud at udøve vores handlefrihed.

Vi må have loven for at have handlefrihed.

- Hvad kan I lære om vor himmelske Fader og Jesus Kristus af den sandhed, at de giver alle tilstrækkelig viden om godt og ondt til at være i stand til at vælge at være retfærdige eller ugudelige?
- Hvad ville der ske, hvis der ikke var nogen lov eller befalinger?

## Valgmulighed C: Hvorfor føler vi modstand mod vores gode valg?

Læs 2 Nefi 2:11, 16, og se efter yderligere sandheder, som Lehi lærte os om handlefrihed.

- Hvad fandt I ud af?
- Hvorfor tror I, at modgang er et nødvendigt aspekt af handlefriheden i vor himmelske Faders plan?
- Hvordan bliver vi tilskyndet til at træffe rigtige og forkerte valg?

Som hjælp til at forstå denne sandhed kan I læse følgende udtalelse af ældste Jeffrey R. Holland fra De Tolv Apostles Kvorum:



Guds førjordiske børn kunne ikke blive som ham ... medmindre de fik ... erfaring på en scene, hvor både godt og ondt fandtes ...

Vi ønskede muligheden for at ... konfronteres med godt og dårligt og blive stærke nok til at vælge det gode. (Jeffrey R. Holland, *Christ and the New Covenant: The Messianic Message of the Book of Mormon*, 1997, s. 200, 204).

Tænk over, hvordan I lærer at vælge det gode, selv når I fristes af det onde. Det kan være en god idé at notere jeres svar i jeres notesbog. I kan også overveje, hvordan I kan søge hjælp til enhver beslutning, I måtte ønske at ændre.